

MAMA, WAAROM WIL GOD ZOVEEL GELD HEBBEN?

DOOR COROLINE VAN WIJNGAARDEN

Als ik, samen met mijn kinderen, geld in de collecte gooi, stellen ze mij wel eens vragen over geven. Het zijn doordenkertjes, en ik heb niet altijd pasklare antwoorden. Hoe leert een moeder haar kinderen geven? Pascale is een moeder van drie. Ze vertelt ons aan haar eenvoudige keukentafel hoe zij dat doet. Bijna op een intieme manier. Soms fluistert ze. Ze vraagt of ze wel de geknipte persoon is voor dit gesprek. Ze vindt dat ze niet genoeg geeft. In de loop van ons gesprek komt haar passie voor geven naar boven. Ze is ontroerd als ze vertelt dat die verre God het kleine dat zij geeft altijd heeft gezien.

Verbinding: Waarom wilt God geld hebben? Hoe leg jij dat uit?

Pascale: 'God wilt niet ons geld, maar God wilt ons hart. God wilt een vrijgevig hart, een liefdevol hart. Het gaat over een mentaliteit. Niet over geld. Ik leer mijn kinderen dat lied: 'Wat zal ik voor anderen doen? Alles wat je wilt dat zij jou doen!''

Verbinding: Hoe leer jij jouw kinderen geven?

Pascale: 'De kunst is dat kinderen blij zijn als anderen blij zijn. Dat ze iets proeven van de blijdschap van die ander. Onlangs vroeg ik aan

mijn zoon: 'Zullen we die jas weggeven of niet?' Hij had niet graag dat ik die jas weggaf. Hij twijfelde maar zijn besluit was: 'Geef die toch maar weg. Want ik denk dat ze met deze jas heel blij zullen zijn!'. Het is belangrijk dat geven geen pijniging is. Geven mag een vreugde zijn. Het helpt wel als kinderen er een concreet gezicht bij zien. We kwamen thuis bij een jongetje en mijn kinderen zagen hoe weinig speelgoed hij had. Ze waren heel stil geworden. Toen heb ik iets van hun speelgoed mogen geven. Ik heb mijn kinderen ook al meegenomen als ik ging helpen bij de voedselbedeling. Het is goed dat mijn kinderen dat hebben gezien.'

Verbinding: Leer jij jouw kinderen om tienden te geven?

Pascale: 'Geven moet uit het hart komen. Ik leer mijn kinderen niet om regeltjes te volgen. Het is goed dat God dat van 'tienden' in het Woord heeft gelegd. Geven is ook een stukje gehoorzaamheid. Soms zeg ik tegen mijn kinderen: 'Waarom zou God het niet leuk vinden als we de hele avond computerspelletjes spelen?' God wilt dat we onze tijd goed verdelen. Dat is hetzelfde principe.'

'Geven is één van de dingen die je van thuis uit leert. Ik ken iemand die dat thuis niet heeft geleerd. Geven, dat kent die niet. Die persoon vindt dat heel erg. 'Als een moeder geeft, dan zien

haar kinderen dat. Als ik veel zou kopen voor mezelf, dan zou ik dat ook gewoon doorgeven aan mijn kinderen. Kinderen houden dat in het oog. Door mijn slechte voeten moet ik regelmatig geld uitgeven aan verschillende schoenen. Dat krijg ik op mijn brood: 'Mama, ik ga uw schoenen nog eens tellen', zeggen ze dan, 'jij hebt er zoveel en ik heb er maar zoveel!'

Verbinding: Is geven aan een arme hetzelfde als geven in de collecte?

Pascale: 'Geven aan een weeshuis kan je aan kinderen beter uitleggen dan geven aan de gemeente. Over de collecte spreken we niet veel. Misschien zou het gemakkelijker zijn moest de verf van de muren afbladderden in ons gebouw.'

Verbinding: Geven is eigenlijk delen van wat we eerst zelf van God hebben gekregen. Hoe leg je dat uit?

Pascale: 'Dat kunnen ze merken als je eens geeft zodat het pijn doet. Dan ervaar je zelf ook dat God je zal geven wat je nodig hebt. Toen ik studeerde had ik eens een groot bedrag in mijn portefeuille en ik gaf het weg. Het was de eerste keer dat ik een groter bedrag gaf. Ik wou er eigenlijk een gouden ring mee kopen. Dat wou ik al lang. Maar ik had het niet meer. Ik heb daar hartpijn van gehad. Een tijd later verloor ik mijn fietssleutel in het

gras. En terwijl ik naar mijn sleutel zocht vond ik een gouden ring. Die ring paste mij en ik vond hem mooi! Als jong christen had ik die ervaring nodig. Kinderen hebben ook zoiets nodig.

Het is een knipoogje uit de hemel. God had gezien wat ik had gegeven! Dit soort verhalen vertel ik aan mijn kinderen.

Verbinding: Hoe kan je hen leren afhankelijk te zijn van God? Is dat gemakkelijker als je arm bent?

Pascale: 'Twee jaar geleden had ik het moeilijk op mijn werk. Ik had moeilijke klassen. Ik had geen kracht meer: niet om les te geven, niet om naar de winkel te gaan, voor niks. En op dat moment gaf een vrouw uit onze gemeente me drie mooie zomerjurkjes. Ik had

geld genoeg dus waarom dacht deze vrouw aan mij? Maar ik zag daar Gods liefde in. En God zei: 'Ik heb jouw moeite gezien. Die klassen zijn bijna weg, je mag dat gaan

vieren in feestkledij!' Dat was een troost voor mij. Ik wist dat God aan mij gedacht had. Sinds toen

is mijn gebed dat ik voor anderen ook zoiets mag betekenen. Ik moest eerst ervaren dat het via heel kleine dingen gaat. En dat kan gewoonweg een pompoen uit mijn tuin zijn die ik na de dienst aan iemand geef.'

'Dat gaat echt niet meer over rijk en arm. Het gaat over iets van Gods goedheid laten zien, dat kan je aan iedereen. Ik denk altijd: 'God heeft geen andere handen dan de onze'. Dat wil ik mijn kinderen leren. Grote kerstcadeaus enzo, dat is niet het type geven dat ik mijn

“ Geven gaat niet over rijk en arm. Het gaat over Gods goedheid laten zien. ”

kinderen wil leren. Mijn kinderen hoeven voor mij niks te kopen op mijn verjaardag of op moederdag. Echt niet. Ik wil hen leren geven in vriendschappen. Mijn oudste dochter is nu 12 en die kan al eens van haar eigen geld een verjaardagcadeau kopen voor een vriendin.

Verbinding: Na dit gesprek kreeg ik het verlangen om Leviticus 23:22 aan te leren aan mijn kinderen. Om altijd een 'hoekje' te reserveren om te delen. Ik wil samen met mijn kinderen aan God vragen: 'Met wie mogen wij dit of dat hoekje delen?'. Een hoekje van ons huis, een hoekje van ons geld, een hoekje van mijn passie, een hoekje van ons speelgoed...

Bio: Pascale Buys

- Is getrouwd met Kris Vanhooren
- Hun kinderen zijn 12, 10 en 8 jaar
- Gaat naar de gemeente De Levende Hoop in Herentals
- Geeft halftijds Franse les.

