



# JOHANNES 3 VERS 16

DOOR ?????

In een ver land, jaren geleden, was er een arme weesjongen die op een ijskoude dag, net voor Kerstmis - het vroege stenen uit de grond - papier probeerde te verkopen aan voorbijgangers. Tegen de avond zag hij een politieagent en hij stapte naar hem toe en vroeg: "Meneer, ik heb het echt koud. Vorige nacht ben ik bijna doodgevroren. Weet ge niemand die mij deze nacht een slaapplek zou willen geven?". De agent zei: "Wel, ga tot op het einde van deze straat en daar zult ge een groot wit huis zien. Dat is een zendingshuis waar christenen wonen. Om binnen te mogen hebt ge een paswoord nodig. Dus als iemand de deur voor u opent moet ge zeggen: 'Johannes 3 vers 16' en ze zullen u binnen laten". De jongen zei: "Wat is een zendingshuis?". De agent zei: "Doet er niet toe. Ga en zeg: 'Johannes 3 vers 16'".

De kleine jongen ging naar het einde van de straat en klopte op de grote, brede deur. Een vriendelijk kijkende man deed open en de jongen zei: "Johannes 3 vers 16'. De man zei: "Kom binnen, zoon". De jongen zei tegen zichzelf: "Ik weet niet wat Joh 3 vers 16 betekent, maar het helpt me wel in een groot huis binnen te geraken".

De man zei: "Zoon, hebt ge het koud?". Hij antwoordde: "Ik heb het zo koud dat ik er helemaal van beef." De man zei: "Kom maar naar hier". In de kamer waar ze binnen gingen brandde een groot, krakend houtvuur. De man zei: "Ga er maar zo kortbij als ge kunt en ga zitten tot ge door en door opgewarmd zijt". De kleine jongen ging er zo kort als hij kon verdragen bij zitten en hij werd warmer en warmer en warmer. Hij zei: "Ik weet niet wat 'Johannes 3 vers 16' betekent, maar het maakt een koude jongen wel warm".

Wat later zei de man: "Zoon, hebt ge geen honger?". De jongen zei: "Meneer, ik heb zoveel honger dat ik niet weet wat te doen. Ik heb al dagen geen fatsoenlijke maaltijd gezien, laat staan gegeten". De man zei: "Kom hier zoon".

En hij nam hem mee naar een andere kamer. Daar stond een grote tafel en die stond vol met een overweldigende kerstmaaltijd. Er was kalkoen, en veenbessensaus, en aardappelpuree en gebak... Hij zei: "Zoon, schuif een stoel bij en eet tot ge vol zijt". De jongen nam een stoel en zette zich dicht bij de tafel en zei: "Ik weet niet wat 'Johannes 3 vers 16' betekent, maar het zorgt er wel voor dat een hongerige jongen zijn buikje vol krijgt" en hij at tot hij er niets meer bij kon krijgen.

Toen zei de man: "Zoon, zijt ge vuil? Ge zijt zo lang op de straat geweest. Wilt ge geen bad nemen?". De jongen zei: "Meneer, ik weet niet eens maar wanneer ik voor het laatst een bad gezien heb. Dus ja, ik ben vies". De man zei: "Kom mee" en hij nam hem mee naar een hogere verdieping. Daar was een kamer en daarin stond zo'n groot ouderwets porseleinen bad. De man liet het vol warm water lopen. Hij zei: "Hier is geparfumeerde zeep. Was u en schuur u proper en was u daarna nog eens en schuur uzelf nog eens totdat ge u helemaal proper voelt". De jongen stapte in het bad, en waste zich en weekte zich zo lang hij ervan kon genieten, en toen stapte hij druipend uit het bad en zei: "Ik weet niet wat 'Johannes 3 vers 16' betekent. Maar het maakt een vies jongetje wel heel proper".

Er lag een warme, propere pyjama gereed en hij deed hem aan. De man zei: "Zoon, zijt ge moe?" Hij zei: "Ja meneer, ik ben moe. Ik heb dagen en nachten na mekaar door de straten geworven en ik ben zòd moe!". De man zei: "Kom mee". Hij nam de jongen mee naar een andere kamer en daar stond een groot bed met propere lakens en een grote zware spreid eroverheen. Hij zei: "Zoon, kruip in dat bed en slaap zolang ge wilt slapen". En de jongen deed dat. Hij sliep tot bijna 's middags van de volgende dag. En toen hij wakker werd zei hij: "Ik weet niet wat 'Johannes 3 vers 16' betekent, maar het kan er alleszins voor zorgen dat een vermoeide jongen kan uitrusten".

De man kwam binnen en de jongen zei: "Meneer, ik weet niet wat 'Johannes 3 vers 16' betekent. Kunt ge me vertellen wat dat is?". De man opende een oude, stuk gelezen Bijbel en las in het Johannesevangelie in hoofdstuk 3 het 16de vers voor: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft". En daarna zei de man: "Zoon, 'Johannes 3 vers 16' vertelt waarover Kerstmis eigenlijk gaat. Het gaat over Gods onvoorwaardelijke liefde, Gods onzegbare geschenk, Gods niet selectieve bevrijding en Gods onbegrensde zegeningen. Een huis werd Hem geweigerd toen Hij geboren werd zodat gij na uw dood een thuis kunt vinden in de hemel. Hij deed Zijn koninklijke kleren van Goddelijkheid uit om op aarde met menselijk vlees bekleed te worden zodat gij proper van uw zonden kunt gewassen worden en gekleed met gerechtigheid. Zijn lichaam werd aan het kruis verbroken zoals brood gebroken wordt en Zijn bloed stroomde van Hem af waardoor gij uw geestelijke honger en dorst kunt lessen. En Hij werd vermoeid, uitgeput toen Hij Zijn kruis over de straten van Jeruzalem sleurde zodat Hij kon zeggen: "Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven".

Luk 2, 16-17: "En zij - de herders - gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was". Hier lezen we hoe de herders overal gingen vertellen dat God mens was geworden in een babytje.

Mat 2, 11: "En toen de magiërs in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre". De magiërs brachten geschenken, en vooral, zij aanbaden het kind. Ze vielen neer, en aanbaden het.