

TRADITIE: FABEL OF FEIT?

DOOR ?????

Tom Torbeyns is voorganger onder Harry Wolthuizen in de Christengemeente Emmanuel te Haacht (een Protestants-Evangelische geloofsgemeenschap). Voorts is hij promotor voor Alpha Vlaanderen. Hij behaalde de Master of Science of Theology in Evangelical & Pentecostal Studies Specialization in Missiological Studies (cum laude) aan het Continental Theological Seminary (CTS). Hij is te bereiken via tomtorbeyns@gmail.com.

Het idee van een 'heilige Traditie' wordt door Evangelische christenen dikwijls omschreven als "Rooms-Katholiek", "on-Bijbels" of "dwaalleer". Maar, als we ècht respect hebben voor de Bijbel, dan zouden we de Bijbel onderzoeken als ware Bereeërs (Handelingen 17:10-12) om zo te weten te komen of hij [= de Bijbel] ons leert of er al dan niet toch zo'n heilige traditie bestaat. Trouwens, de Bereeërs waren Joodse christenen die de mondelinge woorden van Paulus en Silas vergeleken met het Oude Testament ("de Schriften") om te onderzoeken of de woorden van Paulus en Silas (of, met andere woorden, hun overlevering/traditie) wel klopte. Dit vinden we terug in het boek Handelingen.

De schrijver van dit boek ondernam ook zelf een schrijven gebaseerd op

zijn onderzoek vanuit de overleveringen (tradities) van zowel de eerste ooggetuigen als van de eerste evangelisten die het woord brachten. Dit schrijven is het evangelie van Lukas. Met het schrijven van dat evangelie had de schrijver als doel om de christelijke leer/overlevering/traditie te bevestigen. Dit kunt u hieronder lezen: "Daar reeds velen ondernomen hebben, een verhaal samen te stellen van de gebeurtenissen, die onder ons zijn geschied, en zoals ze ons door de eerste ooggetuigen en bedienaars van het Woord zijn overgeleverd, kwam het ook mij wenselijk voor, beste Teófilus, na alles, van de aanvang af, nauwkeurig te hebben onderzocht, het ordelijk voor u te beschrijven, om u de waarachtigheid te doen zien van de leer, waarin ge onderwezen zijt" (Lukas 1:1-4, Canisius vertaling).

Als Bijbelgelovige christenen hebben we de taak om alles te onderzoeken en enkel het goede te behouden. Het slechte moeten we dus verwerpen, zoals Paulus schreef in 1 Thessalonicenzen 5:21. In het vrije Protestantisme denkt men soms het recht te hebben om de Bijbel te interpreteren naar eigen goesting. Dit heeft als gevolg dat velen met nieuwe leringen komen die haaks staan op datgene wat de eerste christenen geloofden. Maar Paulus waarschuwde ons in zijn volgende brief: "Dus, broeders, staat pal en houdt u aan de overleveringen die gij hetzij door een woord of brief van ons hebt geleerd" (2 Thessalonicenzen 2:15, Leidse vertaling). We zien hier dus een bijbels bevel om ons te houden aan zowel de mondelinge alsook aan de schriftelijke overlevering van de vroegste traditie.

Vanuit de brief van Judas worden we vanuit de Bijbel aangemoedigd om te strijden voor: "het geloof dat eens en voorgoed aan de heiligen werd overgeleverd" (Judas 1:3, Willibrordvertaling 1995 herziene editie). Er is één waar geloof, één ware geloofstraditie, één waar christendom, zoals altijd al verkondigd door de ware christenen, maar er zijn vele valse leraren die valse leringen verkondigen. Paulus zei het als volgt: "Beste Timoteüs, verdedig de juiste uitleg van het goede nieuws, die ik je geleerd heb. Pas op voor de valse leraren en voor alle praatjes waarmee ze God beledigen. Zij noemen het kennis, maar het is onzin" (1 Timoteüs 6:20, Bijbel in Gewone Taal). Er kan nog veel meer verteld worden over deze valse leraren (lees bijvoorbeeld ook 2

Petrus 3:14-17) maar om het eenvoudig te houden kunnen we stellen dat het mensen zijn die denken dat ze over geheime kennis beschikken en daarom het recht hebben om de Bijbel uit te leggen zoals zij dit willen. Omdat de christelijke Kerk al bijna twee millennia bestaat, moeten we ons afvragen of we onderweg niet beïnvloed geweest zijn door dwaalleren die ingaan tegen de oudste christelijke traditie en dus ook tegen de Bijbel. Daarom zou het goed zijn als ook wij alles eens vergelijken met de oudste traditie en als ook wij dagelijks de Schriften onderzoeken om te toetsen of datgene wat wordt verkondigd al dan niet de waarheid is (1 Thessalonicenzen 5:21, Handelingen 17:11). Niet alleen mogen we niet zomaar kiezen wat we geloven, ook mogen

we niet zomaar kiezen wat we verkondigen. Jakobus zei niet voor niets dat leraren strenger geoordeeld zullen worden (Jakobus 3:1) en Jezus de Heer zei zelfs: "Ik zeg u: over ieder zinloos woord dat de mensen spreken, zullen ze verantwoording moeten afleggen op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig bevonden worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden" (Matteüs 12:36-37, Willibrordvertaling 1995 herziene editie). Deze woorden gaan ons allen aan. Het zou dus niet slecht zijn als iedere lezer van Verbinding meer tijd zou investeren om ook de vroege kerkgeschiedenis te bestuderen en te toetsen of hij of zij al dan niet in het ware geloof is (2 Korintiërs 13:5).

advertentie



Hilde Vlamincx
Madagaskar, code 25vh



Louis en Anne-Marie Van de Voorde, Servië, code 25vdv



Ando en Elke
Rakotonomenjanahary-D'Hulst
Madagaskar, code 25rd



Théodore en Irene
Yaméogo-Vleugels
Burkina Faso, code 25yv



Dr Willika Engel
Burkina Faso, code 25ew

Onze zendingen rekenen op Uw steun

Zij zetten zich dagelijks in voor humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking

Wat als ...?

We hebben allemaal dromen voor de toekomst.
We hopen en werken naar iets toe.

Op deze wereld zijn er mensen die zuiver water verlangen te drinken of hopen op een kans om naar school te kunnen of zelfs om naar bed te kunnen met een volle maag. Eenvoudige zaken die wij vanzelfsprekend vinden.

Wat als hun dromen onze dromen worden? Hoe zou de wereld eruit zien als wij allen samen zouden werken om de armoede een halt toe te roepen?

Voor steun: IBAN nr. BE41 4359 1900 0110
(BIC: KREDBEBB)
met vermelding van naam en code zending(en)
Voor meer info: www.tearfund.be



info@tearfund.be - www.tearfund.be

Giften vanaf 40 euro op jaarbasis aan Tearfund zijn aftrekbaar van de belastingen. Een attest wordt automatisch bezorgd na het verstrijken van het boekjaar. Ngo-erkenning bij Ministerieel Besluit. Registratienr. BE 0419 872 616