



VERBORGEN SCHATTEN (DEEL 8)

KEES

DOOR COROLINE VAN WIJNGAARDEN

Kees heeft een druk leven, vooral kerkelijk leven, zeker voor iemand van zijn leeftijd. Hij doet zoveel dingen die niemand ziet. Waarom? Wel, hij doet gewoon de dingen die op zijn weg komen. En daarbij is hij een volhouder. Hij wil bij elke uitdaging de overkant van de rivier bereiken. Hij volhardt tot hij er is. 'Desnoods al zwemmend', vult hij zelf aan.

Hoe kom je eigenlijk aan zoveel bezigheden?

Kees: 'Het is begonnen met stoelen klaar zetten. Ik werkte in een Joodse bakkerij en was 's morgens om 6 uur daarmee klaar. Dan duurt het nog lang voordat het 10 uur is hé. Dus toen ben ik de koster gaan helpen. En ja, nu doe ik de poort open, zet het geluid klaar, richt de zondagsschool in, en nog veel meer. Ik zoek het werk niet. Bij elke nieuwe taak heb ik het gevoel: 'Ik kom er niet meer onderuit. Ik kan alleen maar proberen om het te doen'. Zo heb ik ook 17 jaar kinderwerk gedaan. Ik ben begonnen als opa. Ik las voor aan mijn kleinkinderen. Ze wilden altijd David met zijn slinger en Adam en Eva horen. Tsja, wat is er nog mooier dan opa zijn? Ik ben nu zelfs al overgrootvader!'

(Kees laat me trots een foto zien op zijn tablet.)

Kees: 'Ik dacht: "Voorlezen, dat kan ik toch ook in de crèche doen?". En dan ben ik met de kinderen mee opgeschoven totdat ze tieners werden. We bakten broodjes bij het verhaal

van de broodvermenigvuldiging. We verkleedden ons in Esther en Haman en speelden toneel. Eigenlijk rol ik vanzelf in al mijn taken. Soms denk ik op de trein: 'Ik wil lezen!' Maar als God iemand op mijn pad brengt, dan moet ik wel aan de slag gaan. Als ik de kans heb ga ik naast een Jood zitten. Die schrikt dan meestal als ik me naast hem zet. Maar ik vertel dan over mijn ervaringen in de Joodse bakkerij en deel graag Bijbels uit.'

Hoe weet jij welke taak God voor jou heeft?

Kees: 'Ik wou dat ik dat wist! Ik heb ooit in mijn gebed contact gehad met God. Dat waren niet de gemakkelijkste momenten. Ik las eens op vakantie een boek van Erlo Stegen. Toen sprak God zo duidelijk tegen mij: 'Als je foute dingen doet die structureel zijn, kan God niet met jou werken'. Ik werkte toen een deel in het zwart. Dat was nu eenmaal zo in een bakkerij. Ik heb een paar dagen gevochten met God. En uiteindelijk zei ik tegen mijn baas: 'Ik wil nog maar 44 uur werken en de sociale wetgeving neem ik voor eigen rekening'. Ik verloor 150 euro per week. Het was een risico. Maar ik heb nooit tekorten gehad!'

Weet jij wanneer je moet volhouden en wanneer een deur dicht gaat?

Kees: 'Ik vind dat heel moeilijk. Wij hebben in 2011 een actie gedaan in Rijkvorsel. Daar zijn 40 adressen die ik nog steeds bezoek met de Wegwijzer. Ik krijg weinig respons maar toch genoeg om door te gaan. Ik dring niets op. Liefde voor mensen heb ik thuis in de familiebakkerij geleerd.'

Welke gaven gebruik je in jouw werk?

Kees: 'Ik heb twee keer een gaven-test van Schwarz gedaan. Ik heb echt

geworsteld met die boeken, maar mijn gaven komen er niet uit. Ik doe gewoon wat mijn hart vindt om te doen! Ik heb een passie voor de Bijbel, ik kan er niet over zwijgen! Als ik een hoofdstuk lees, dan lees ik vijf bijbelvertalingen en alle voetnoten. Ooit werd ik uitgedaagd om de Bijbel helemaal te lezen. Dat was 10 jaar voor mijn bekering. Ik kocht er één en begon. Maar zoals zovelen selecteerde ik: 'Dit geloof ik wel, en dat niet'. Ik studeerde dan vier jaar voor godsdienstleraar. Maar ik dacht niet dat ik bekering nodig had. Pas toen mijn vrouw bij mij weg ging, ben ik op mijn knieën gegaan. Toen heb ik de hele nacht gezongen, ondanks de ellende waar ik in zat. Ik kreeg zoveel rust in mijn hart! Van mijn dochter hoorde ik: 'Papa, je bent nog een baby in het geloof. Dat kwam hard aan voor iemand die de Bijbel kende.'

We gunnen Kees veel zegen en toch ook wat rust op zijn leeftijd. Of is minderen juist moeilijk voor zo'n dienaar als hij?

Bio:

Kees van Lint (77)

- Gepensioneerde bakker
- Evangelische gemeente Hoogstraten
- Zet kerkstoelen klaar
- Doet de poort open
- Zet het geluid klaar
- Zet de zondagsschool klaar
- Is penningmeester
- Gaat deur aan deur met de Wegwijzer
- Zorgt voor de bibliotheek in de kerk
- Zorgt voor de foldertafel
- Organiseert de schoendoosactie
- Deed kinderwerk
- Deelt bijbels uit onder Joden en Marokkanen
- Is kringleider
- ...