



**WAW,
WAT EEN EER!**

**“VERMAANT DAAROM ELKANDER EN BOUWT ELKANDER OP,
GELIJK GIJ DIT OOK DOET” - 1 TESS 5, 9.**

We weten al langer dat sommige dieren werktuigen gebruiken om te krijgen wat ze willen hebben. Denk aan chimpansees die stenen gebruiken om een noot te kraken, olifanten die takken afbreken om hun rug te schrapen en kraaien die stukjes broodkruim als aas gebruiken om vissen te vangen.

Maar een minder bekend dier lijkt toch wel de hoofdvogel af te schieten. Met name de kokosnootoctopus (*Amphioctopus marginatus*). Dit zeedier heeft zijn naam niet voor niets gekregen, want hij gebruikt kokosnoten om zich in te verschuilen. Meestal kiezen vissen ervoor om zich voor hongerige vijanden te verstoppen achter koraal of zeeplanten. De kokosnootoctopus pakt het echter allemaal iets grondiger aan. Hij kiest ervoor om een echte schuilkelder te bouwen. Zo is hij helemaal niet meer zichtbaar voor zijn vijanden! Hij plaatst letterlijk de twee helften van zo'n noot boven mekaar en duwt dan zijn lichaam met dat weke velletje daar tussenin. Wetenschappers hebben der-

gelijke octopussen zelfs bezig gezien terwijl ze de twee helften van een kokosnoot uit het zand opgroeven om die daarna bewoonbaar te maken voordat ze erin gingen schuilen. En als ze zich dan wilden verplaatsen, staken ze hun acht poten gewoon naar buiten en sleurden de noot met zich mee naar waar ze heen wilden.

God gaf dieren het talent om werktuigen te gebruiken, maar wist je dat Hij ook òns heeft gemaakt om werktuigen te zijn? Dat Hij ook u en mij wil gebruiken om anderen op te bouwen, te onderwijzen, te bemoedigen... Hoe Hij dat doet? Hij legt dat uit in Zijn Heilige Schrift: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen” – Mat 28, 19-20.

Hij en wij, samen Zijn koninkrijk bouwend.
Toch geweldig, niet?