



Johannes en het Lam



De levenstaak van Johannes de Doper was het aankondigen van de komst van Christus, het figuurlijk voorbereiden van de weg waarlangs de Redder van de wereld zou komen.



Hij was wat vreemd wat kleding en levensstijl betreft en ook zijn uitspraken waren soms raadselachtig – ook al nam hij zelden een blad voor de mond. Toen hij op een bepaald moment Jezus zelf in zijn publiek zag, riep hij uit: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar wat heeft een lam met zonde te maken?

In het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, wordt herhaaldelijk over offers gesproken. Het idee daarachter is het feit dat mensen van nature zo ver van God afstaan, dat er een onoverbrugbare kloof tussen beiden is. Wanneer een onvolmaakte mens tot de volmaakte God wilde naderen, dan bracht hij indertijd een offer als verzoening voor alles waarin hij of zij gefaald had. Of in Bijbelse termen: het dier stierf in plaats van de mens die door zijn 'zonden' eigenlijk de dood verdiend had. Een lam was een veelgebruikt offerdier.

De offerdienst kon het probleem van de afstand tussen God en mens niet definitief oplossen. Daarom besloot de Hemelse Vader om zelf in een offer te voorzien. Dat offer was Zijn Zoon, die als volmaakt

mens naar deze aarde gekomen was. Dat feit wordt in de christelijke kerken nog altijd herdacht, ieder jaar met Pasen, maar in feite ook iedere dag van het jaar. Het bloed wordt in de christelijke kerk niet letterlijk gebruikt, maar wel gesymboliseerd door wijn. Wanneer christenen uit de beker drinken – en in evangelische kerken gebeurt dat door alle gelovigen – denken ze aan het bloed van Christus dat door hen vergoten werd, en de vergeving die daar mee gepaard gaat. Nog altijd klinken in de kerk de woorden:

**'Zie het Lam Gods
dat wegneemt
de zonde der wereld'.**

Waar het offer de dood betekende voor het dier, hield het in de Bijbel juist leven in voor de mens die het dier offerde. Het evangelie is daarom in verschillende opzichten 'goed nieuws'. Hoewel het begrip 'offer' een negatieve klank heeft, en het sterven aan pijn doet denken, houdt de kruisdood van Christus uiteindelijk een boodschap van hoop in. In tegenstelling tot de offerdieren van het Oude Testament, is Jezus, 'het Lam Gods', terug op-

Iedere mens die in God gelooft en het offer van Christus aanvaardt, krijgt van Hem nieuw, eeuwig leven.

gestaan uit de dood. Dat plaatst het aardse bestaan in een heel nieuw perspectief: iedere mens die in God gelooft en het offer van Christus aanvaardt, krijgt van Hem nieuw, eeuwig leven. Door de volmaakte opoffering van Jezus kon er een einde aan het voortdurende slachten van dieren in de tempel komen. Voor veel tijdgenoten was die boodschap moeilijk te bevatten, maar Johannes de Doper beseftte waarvoor de Zoon van God op aarde was gekomen. Daarom wees hij iedereen op de Verlosser, het Lam van God. Zijn woorden zijn nog altijd even actueel, voor ieder mens die naar het echte leven verlangt!

Don Zeeman