



Mijmeren over Kerstmis...

Wanneer je dit leest, heb je waarschijnlijk al een kerstboom gezet met daarin mooie lichtjes die zorgen voor sfeer en gezelligheid. *“Als de kinderen en de kleinkinderen niet mogen komen, dan zetten we dit jaar geen kerstboom,”* opperde mijn vrouw. Ondertussen staat er toch één te blinken in onze woonkamer. De **“O denneboom”** is dan wel een spar, maar hij oogt zeker mooi. Ook in onze straat straalt overal verlichting. Na de oproep in de media begin november, verschenen er al gauw vele lichtjes in de voortuinen. Sommige wijken hielden schijnbaar een wedstrijd: *“Wie heeft de best verlichte tuin?”* Zo ver gaan wij niet mee met deze hype. Wij zijn meer voor de ware betekenis van Kerstmis: *“...Samen met Maria, zijn zwangere vrouw, verliet Jozef Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven in Bethlehem. Toen zij daar waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doeken in een voederbak want in de herberg van het dorp hadden Maria en Jozef geen onderdak kunnen vinden...”* (uit de Bijbel, het evangelie van Lukas, verzen 5 tem. 7).

Ik heb de indruk dat de mensen stilaan weer stilstaan bij deze echte betekenis.



Veel leesvreugde, ook met de andere artikelen en... zalig kerstfeest.

Erik D'Joos



Laat dat dan het positieve zijn aan deze coronatijd. Niet alleen wegdromen bij kerstbomen, kerstmannen, kerstmarkten, Rudolven en kerstverlichting, maar ook mijmeren bij de geboorte van Jezus. Want dat is een geschiedkundig feit en het heeft een zeer diepe betekenis, bovendien van levensbelang voor iedereen.

In het hoofdartikel in deze Wegwijzer lees je er het fijne over.

Ook lees je een verhaal van een eenzame bezoeker van een kerstmarkt (vorig jaar mocht dat nog) die gelukkig niet alleen is. En wisten jullie dat Elisabeth, de nicht van Maria, tweeduizend jaar geleden al in lockdown is gegaan?

Een heel boeiend verhaal is te lezen in het artikel: Gezond geloven. Het is het verhaal van Kris, hoofdverpleger op de covidafdeling van een ziekenhuis in Brugge. Hij stelt vast dat mensen enerzijds sterk zijn, maar anderzijds tegelijk ook kwetsbaar. Lees in dit artikel ook hoe hij dit werk kan volhouden dankzij zijn sterk geloof.