



Wat is waarheid?

Het overlegcomité besliste vorige maand over heel wat versoepelingen. Er werd een plan opgemaakt voor de hele zomer. Beetje bij beetje wordt het leven weer normaal – het ‘rijk der vrijheid’ wordt het genoemd.

Bij zo’n overleg zijn heel wat partijen betrokken en iedereen heeft zo zijn plan bedacht. Alle aanwezigen vinden dan dat zij de waarheid in pacht hebben. En ze proberen bijgevolg wat zij vinden, er ook door te drukken. Natuurlijk is het uiteindelijke resultaat altijd een compromis: geven en nemen, we zijn er heel goed in in ons land.

Nadien staan de kranten vol met opinies en meningen. Het journaal heeft slechts dat ene thema en de man op de straat verkondigt wat hij ervan denkt. Professoren maken modellen over wat zou kunnen gebeuren. Ze trachten in de toekomst te kijken, maken voorspellingen en veronderstellingen en geven advies. Vaak wordt dat dan als waarheid aangenomen. Ieder heeft immers zijn eigen waarheid. Maar is dat wel dé waarheid?

Bij het lezen van deze Wegwijzer kom je over de waarheid meer te weten. Lees over de kinderen die nieuwsgierig zijn naar wat op een begrafenis gebeurt. Lees over het feit dat men vroeger dacht dat de aarde plat was. Lees over de student die op kot rust vindt door in de Bijbel te lezen. Lees over hoe schilders uitdrukking geven aan hun geloof in prachtige werken. Lees het verhaal van een man die de waarheid vindt in de Bijbel. Jezus zegt het zelf: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’* In de Bijbel vinden christenen de waarheid. Ga dus daarin op zoek. Het is geen verloren, maar gewonnen tijd.

Je zal er de echte Waarheid vinden. En het echte Leven.

** Bijbel, boek evangelie van Johannes
hoofdstuk 14 vers 6*



Erik D'Joos