



Het moment waarop **Jezus** kwam...

Een leven, zo kwetsbaar dat je het niet eens met het blote oog kunt zien.

Een macht zo groot dat ze kan scheppen. Mensen, dieren, bomen...

Een lichaamje dat langzaam groeit, eerst zo groot als een erwt, later een suikerklontje, dat traag ontwikkelt tot de grootte van mijn hand.

Een hand die de zeeën kan splitsen, die de tijd kan laten stilstaan, die de zon op haar plek zette.

Het wordt geboren, nu misschien nog kwetsbaarder dan eerst, nu zichtbaar, aanraakbaar, op het eerste gezicht misschien schattig?

De God die mij bedacht.

Het Kind dat voor mij kwam.



Ik luister doorheen het hele jaar naar kerstliederen omdat ze me een veilig en gezellig gevoel geven. Deze week zat ik in de auto te beluisteren naar en mee te zingen met *Third Day's Christmas Offerings*. Heerlijke muziek. Ik erger me soms aan de manier waarop sommige groepen kerstliederen zingen. Ze hebben het dan over *Kindje Jezus dat kwam om ons te redden. Een kindje kan ons toch niet redden?* Jezus moest de man Jezus worden die kon prediken, wonderen doen en sterven. Voor ons. Dat is de God die voor ons kwam. *Niet het Kindje, dat was slechts een tussenstapje. Of niet?*

Zo kwetsbaar als Jezus zou worden in de warme moederschoot... Ik weet niet of Hij in de buik van Maria ten volle beseftte wat er aan de hand was.

Dat laat ik aan de theologen over. Maar voor Hij in de buik was... daarvoor. Toen Hij wist dat Hij naar de aarde zou gaan, wist Hij hoe klein en nietig Hij zou moeten worden. Hoe kwetsbaar en onmachtig, hoe menselijk.

Daar al toonde Hij Zijn liefde. Vanaf dat punt wist Hij wat Hem te wachten stond. Hij wilde zich van in het begin kwetsbaar opstellen. Als een baby, die de liefde en zorg van mensen nodig had. Hij die bescherming nodig had. Die mensen die Hij maakte... De God die moest vluchten naar een ander land. Die moest luisteren naar Zijn papa en mama die 'wel beter wisten dan Hij' wat goed voor Hem was. De God die ook wist dat mensen Hem anders verwachtten dan Hij was. Die wist dat Hij zou

teleurstellen in menselijke ogen. Die God waarover men plannen maakte om Hem te vermoorden. En Hij wist ervan. De God die steeds maar bleef proberen met uitleggen waar het nou precies om ging. De God die uiteindelijk stierf om diezelfde mensen een uitweg te bieden. Een weg naar het eeuwig leven met Hem.

Die God die ondanks alles toch kwam, het onderging en stierf. Voor mij.

Diezelfde God kwam terug. Hij vocht met de dood en overwon. Het moment waarop het Kind Jezus kwam, heet Kerst. En oh, wat vieren we dit graag. Het moment waarop Jezus, de Overwinnaar kwam, heet Pasen. Laat ons dat vieren!

Johan Menhere