



HAMBURGER en de KERK

“Door vaak naar de kerk te gaan word je nog geen christen. Net zomin dat je een hamburger wordt door vaak naar McDonalds te gaan!”, grapte de Amerikaanse gospelzanger Keith Green jaren geleden. Hoe word je dan een christen? En wat is een christen precies?

Het antwoord op deze vraag zit al in het woord besloten: een christen is iemand die Christus volgt. Dat is niet hetzelfde als religieus zijn, of naar de kerk gaan, of netjes leven. Een christen ben je wanneer je het aanbod van Jezus vergeving hebt aangenomen, de woorden van Jezus serieus neemt en probeert te doen wat Hij zegt. Maar het gaat nog dieper: als je naar God uitspreekt dat je in Zijn Zoon gelooft, ontvang je Jezus leven in jezelf. En je mag in een persoonlijke vriendschap met God leven. In die relatie gaat God je van binnenuit veranderen; je bent als het ware een nieuw mens, opnieuw geboren. Dat is een Christen. Moeilijk uit te leggen, maar daarom niet minder reëel!

Kan iedereen dus op elk moment christen worden, ook als je daar niet bij opgevoed bent? Ja, dat kan. Je hoeft geen lidmaatschap



aan te vragen, of religieuze daden te gaan doen. Het gaat allereerst om een besluit in je hart. Een besluit waarbij je in eerste instantie maar met één persoon te maken hebt: God zelf.

Geloof je dat God bestaat en van je houdt? Geloof je dat Hij Jezus heeft gestuurd om ons, dus ook jou, te redden en te vergeven! Dan mag je dat aan Hem vertellen en word je een kind van God. Je zult merken dat je dat dan ook met andere mensen wilt delen. Zo wil je misschien deelnemen aan activiteiten van een kerk of gemeente in jouw woonplaats.

Als je in dit leven ervoor kiest om bij Jezus te zijn, mag je ook over de grens van de dood heen voor altijd bij Hem zijn. Dat weten en ervaren, dat is het echte leven!

*Lydia Plat
Uit infoblad over God en mensen*

In die vriendschapsrelatie gaat God je van binnenuit veranderen; je bent als het ware een nieuw mens.