



Kris gelooft ... in een Maker

Ik geloof dat God de oorsprong is van alles wat er bestaat. De Maker van alles wat onzichtbaar is en alles wat wel zichtbaar is. In zijn schepping toont Hij Zijn mogelijkheden en Zijn creativiteit. Om daarmee het bewijs van Zijn bestaan aan de mens te leveren.

Het is al een eeuwenoude vraag: hoe zijn het heelal, de aarde en al het leven daarop ontstaan? Dit is een existentiële vraag. Omdat het ook over ons eigen ontstaan als mens gaat. Hierover zijn al talrijke boeken geschreven, zowel in de wetenschap als in de theologie. Neem het mij dan ook niet kwalijk dat ik er niet in slaag om in enkele zinnen hierop uitgebreid in te gaan. Eigenlijk komt het allemaal neer op één cruciale vraag: 'Heeft God er iets mee te maken?' Over hoe het dan allemaal precies gegaan is, kunnen we lang nadenken en onderzoek verrichten. Dus zullen wij het daar nu niet over hebben.

Laten we het erover hebben of God er misschien iets mee te maken kan hebben. Maar het is

interessant om de vraag ook een keer om te draaien. Kan alles ontstaan zijn zonder dat God er iets mee te maken heeft? Ik loop namelijk steeds vast op hetzelfde. Als alles ontstaan is uit een brok - laten we het noemen - oermaterie, waar is dat dan weer uit ontstaan? Als die materie gevormd is door energie, waar kwam die energie dan weer vandaan? Je begrijpt ondertussen wel waar ik steeds blijf mee zitten. Waar we ook op uitkomen, waar komt het vandaan? Want ook dat moet toch weer een oorsprong hebben. Uit het niets kan toch niet zomaar iets zijn ontstaan! Kijk, dan is het niet meer zo moeilijk. Het is dan best aannemelijk en zelfs rationeel om aan te nemen dat er een God is die aan de basis ligt van alles wat er bestaat. Dat verklaart toch een hoop, ongeacht hoe het dan allemaal gegaan is. Dan kan ik zelfs gaan bevatten dat er naast louter materie ook zoiets als 'leven' bestaat. Want geef toe. Het is niet omdat er iets is dat het ook nog eens leeft. Dus, naast een verklaring voor het bestaan van materie heb ik nu ook een verklaring voor het ontstaan van leven. De oorsprong ligt gewoon bij God.

Zoveel bijzonderheid en schoonheid getuigt toch van een enorme creativiteit.



Isaac Newton (1642-1727), de grote natuurvorser, ontving eens in zijn studeerkamer het bezoek van een zeer geleerde vriend, die niet in het bestaan van God geloofde. Bewonderend keek de bezoeker naar een wereldbol, die op Newtons schrijftafel stond.

“Zeg, wie heeft dat prachtstuk gemaakt?”, vroeg hij belangstellend.

“Niemand”, zei Newton laconiek.

De geleerde dacht dat Newton een grap maakte en herhaalde zijn vraag.

Weer was het antwoord: “Niemand heeft hem gemaakt”.

De geleerde werd driftig en zei: “U hebt niet met een kind te doen. Ik wil beslist weten wie deze wereldbol gemaakt heeft.”

“Waarde collega”, zei Newton, “u vindt het dwaas dat ik u wil wijsmaken dat deze wereldbol geen maker heeft. Ik vind het nog veel dwazer dat u mij wilt wijsmaken dat de grote en schone schepping geen Schepper heeft.”

Maar misschien hou jij het er toch nog maar liever op dat alles uit het niets is ontstaan? En misschien hou je het toch maar bij die grote oerknal, de ‘big bang’ zoals die heet? Wel, je hebt daarvoor een groot geloof nodig! Noem mij eens één ontploffing die tot orde heeft geleid. Leidt een explosie niet altijd tot chaos en destructie? Maar je neemt wel aan dat er ooit één keer een oerknal is geweest die tot een mooi geordend heelal heeft geleid en waarbij er dan zelfs nog eens leven is ontstaan ook. Je moet toch toegeven dat je deze visie niet kan verklaren. Wat mij betreft is het eigenlijk helemaal niet aannemelijk.

Ik kijk dan liever vol verwondering naar alles wat er bestaat. Het heelal met sterren, planeten en zonnen is zo

indrukwekkend en we kennen er nog maar een schimp van. We ontdekken nog altijd nieuwe diersoorten. En we hebben de diepten van de zeeën nog steeds niet kunnen doorgronden. De planten- en dierenwereld is ongelooflijk divers. En er is nog zoveel dat we niet kunnen verklaren. Zelfs ons eigen lichaam stelt ons nog voor heel wat raadsels. Zoveel bijzonderheid en schoonheid getuigt toch van een enorme creativiteit. Neem het mij niet kwalijk dat ik het heel wat geloofwaardiger vind dat er een God bestaat Die aan de oorsprong van de schepping ligt. Eerder dan een onverklaarbare reeks aan toevalligheden die tot het ontstaan van alles zou hebben geleid.

Zonder schilder krijg je geen schilderij. Zonder componist klinkt er geen lied. Je krijgt maar

een boek als er een schrijver is. Er kan geen gebouw ontstaan zonder dat er bouwers zijn. Maar kan er wel een heelal en leven zijn zonder dat er een Maker is? Je begrijpt mijn punt wel.

We hebben het nu gehad over het ontstaan van alles en of God er al dan niet iets mee te maken heeft. Je hebt ondertussen begrepen dat het volgens mij niet anders kan zijn dan dat God er heel wat mee te maken heeft. De alternatieve visie voldoet niet.

Gods onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in Zijn werken, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.

Paulus, ca. 60 na Christus.