



Sapstroom?!

Het is toch een echt wonder, het vallen van de bladeren in de herfst. Zeker als je beseft dat de bomen hun bladeren laten vallen om tijdens de winter te overleven. Naarmate de temperatuur daalt en er minder daglicht overblijft, neemt ook de sapstroom af. Bij 4 graden Celsius stopt die helemaal. Er is dan geen sapstroom meer van de wortels naar de takken. De bladeren worden dor en verkleuren tot een prachtig palet. Uiteindelijk laten de bomen hun bladeren los. Zo blijft er genoeg vocht in de stam en in de takken. Wanneer het lente wordt, komt de sapstroom terug op gang. En er komen er weer veel frisgroene bladeren. Een wonder van de natuur, waardoor we kunnen geloven in een Maker.

Al die kale bomen ogen wat desolaat. Het is het sein dat we stilaan naar de winter gaan. Het wordt vroeg donker en de temperatuur zakt. Zelfs onder nul. Veel mensen vinden dit donkere tijden. Ze worden wat lomer en soms

depressief. Het is alsof hun 'sapstroom' ook is stilgevallen. Sommigen geraken in de put. Ze geven het op. Vaak ook omdat ze ziek zijn, een tegenslag hadden of een geliefde hebben verloren.

In deze Wegwijzer kan je in dit verband weer verschillende boeiende getuigenissen lezen. Tania vertelt hoe ze uit een dal is geraakt door haar geloof in God. Er is een straf verhaal over heftige tijden in een West-Vlaams gezin. En wisten jullie dat er tijdens de voorbije pandemie wel 16 miljoen nieuwe gitaristen zijn bijgekomen? Het lijkt wel of hier ook nieuwe sapstroom talenten tot bloei heeft gebracht.

Ik hoop dat het lezen van deze Wegwijzer ook jou iets doet.

En dat het geloof in God en het volgen van Jezus ook jouw leven terug in bloei zet...

Als een sapstroom...



Erik D'Joos