



# Ik mis iets met



*Het wordt vandaag 37 graden, we zijn op vakantie in het zuidwesten van Frankrijk. En de redactie van Wegwijzer vraagt me of ik een artikel wil plegen voor het kerstnummer. Sorry, maar ik ben even niet in kerststemming.*

## Dubbel gevoel

Enkele weken later waag ik toch een poging, nog steeds niet in de 'mood for Christmas'. Eigenlijk heb ik al vele jaren een wat dubbel gevoel bij dit feest, het gevoel dat er iets mis is met kerst. En tegelijk het gevoel dat ik maar beter mee moet doen. Ik ben namelijk niet tegen gezelligheid. Ik hou wel van lekker eten, krijg net zo graag een cadeautje als iemand anders. De kerstfrutsels worden van de zolder gehaald, het stalletje gezet. En tot groot ongenoegen van onze schoonzoon wordt een echte nepkerstboom opgetuigd. In de kerk is er een fijne kerstviering waarin vooral de kinderen centraal staan. En we vieren feest met de familie. Het lukt dan uiteindelijk toch om in de kerststemming te komen.

## Historisch

Maar nogmaals, er is iets mis met Kerstmis, of liever, er is iets wat ik mis met Kerstmis. De meeste mensen weten nog wel dat we dan de verjaardag vieren van Jezus. Al doen we dat niet op het juiste ogenblik. Het oude Germaanse feest van de winterzonnepunt werd bij de kerstening van Europa in de vierde eeuw veranderd in een christelijk feest. Het zou ook kunnen dat de Romeinen bepalend waren. Op 25 december vierden ze de god Sol. Hoe dan ook, er is één kans op 365 dat 25 december de correcte datum is. Alle historici zijn het er wel over eens dat Jezus Christus geboren is in Israël, wellicht in het jaar 5 of 6 voor Christus! Om die geboorte gaat het, en net dat raakt door al onze feestelijke drukte, overladen tafels, melige films en opgeklopte romantiek in de verdrukking.

## Sfeervol of romantisch

Onze manier om kerst te vieren staat in een merkwaardig contrast met het relaas over de geboorte van Christus zoals we dat vinden in de evangeliën van Matteüs en Lucas. Maria was zwanger van de Heilige Geest. Ga dat maar eens uitleggen. Niet alleen haar probleem, maar ook dat van Jozef met wie ze verloofd was. Hoogzwanger op reis op een ezel, maar nergens een geschikte plaats om te overnachten. Belaagd door Herodes, en op de vlucht naar Egypte. Niet erg sfeervol of romantisch. Op deze vreemde manier verkoos God om onze planeet te bezoeken in de persoon van Zijn Zoon. De manier waarop Hij weer heenging was nog schokkender: door te sterven aan een kruis. De meest aanstootgevende en schandelijke dood, gevolgd door een onverwachte en tot op heden betwiste opstanding.

# Kerstmis

## Dankbaar

En toch is er reden om feest te vieren en dankbaar te zijn. Met kerst herdenken we zonder twijfel de belangrijkste gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis. God bezoekt Zijn planeet, Hij wordt letterlijk mens onder de mensen, om in eigen persoon Zijn boodschap van vrede, verlossing en vergeving te brengen, en een heerlijke toekomst aan te kondigen. De Koning der koningen, de Schepper van hemel en aarde als kwetsbaar Kind geboren onder de blote hemel (in de Bijbel is er geen sprake van een stal...). Wanneer we dat herdenken met kerst, dan hebben we alle reden om uitbundig te vieren. Indien we hieraan voorbijgaan, en gewoon maar feest vieren omdat het weer die tijd van het jaar is, dan is er iets mis

met Kerstmis. Dan mis ik iets met kerst.

*Jacques Rommel*

**De Koning der koningen, de Schepper van hemel en aarde als kwetsbaar kind geboren onder de blote hemel ...**

