

Kerstfeest

Een oud verhaal, een verhaal met een vraag ...
Zegt het je iets? Nog steeds?

Versleten lijkt het, elk jaar opgepakt
en steeds weer opgepoetst, dat wél.
Maar ... een verhaal van nu?

Een verhaal dat wel héél ver van je af kan staan:
over God onder mensen, zichtbaar,
tastbaar nabij ... kán dat?

Over vrede op aarde, licht in het donker ...
Merk je dat in het jaar erna?
Herken je dat in jouw wereld?

Een verhaal dat je misschien aanspreekt wanneer
je het leest. Die letters, zwart op wit:

"JOU IS HEDEN DE REDDER GEBOREN!"

Maar staat dat óók voor je
wanneer het Boek zich weer sluit?
Zijn diezelfde letters de wereld binnengekomen,
ons bestaan van nù, jouw bestaan?

Een verhaal dat bij je aanklopt om het te laten
gebeuren: het Kind van Bethlehem
dat jou de hand reikt, nù!

Een verhaal dus, dat er wàs, dat er is,
dat nieuw wordt, dat antwoord vraagt ...

Gezegend Kerstfeest!

B.J. Lichtenberg



V.L.: Vianova - BEZ - Evangelische Volwassenen Werking vzw - Romboutstraat 7 - 1932 Zaventem



Meer weten over God en de waarheid?

Kijk op de site: www.ikzoekGod.be,
of stuur een mailtje
naar info@weg-wijzer.net.

Vriendelijk aangeboden door: