



Ik ben ervan overtuigd dat de zin van ons bestaan ligt in een relatie met God.

Kris gelooft ... in een relatie en geluk

Kris Tavernier

Ik geloof dat God de hele kosmos gemaakt heeft met het oog op de aarde en de mens die Hij daarop geplaatst heeft. Ik geloof dat God daarmee het beste met de mens heeft voorgehad om die te laten genieten van alles wat Hij gemaakt heeft. Het was Gods bedoeling om in relatie met de mens te leven. Zo zouden ze beiden samen kunnen genieten.

Ik heb het er de vorige keren over gehad dat het best wel mogelijk is dat er een God bestaat. En dat Hij de Maker is. Nu durf ik ook nog stellen dat het God daarbij vooral om de mens te doen was. Er zijn op zijn minst twee punten te noemen. Ten eerste wilde God dat er een relatie kon zijn tussen Hemzelf en de mens. Ten tweede zorgde God ervoor dat de mens volop kan genieten.

Ondertussen heb je wel door dat het volgens mij allemaal niet veel met toeval te maken heeft. Neen, er is een Maker

en Die had een plan. Dan wordt het duidelijk dat het bestaan van alles ook nog eens zinvol is en niet een som van toevalligheden.

Wat is de zin van mijn bestaan? Dat is pas een fundamentele vraag! Elke mens is op zoek naar het antwoord. Want laten we eerlijk zijn. Het is lastig om tot de conclusie te komen dat we er enkel zijn om onze soort, de mens, voort te zetten. We krijgen zeventig, tachtig en misschien zelfs negentig levensjaren ... en dat is het dan?

Ik ben ervan overtuigd dat de zin van ons bestaan ligt in een relatie met God. En ook dat ons bestaan langer duurt dan onze tijd op aarde. Maar daar hebben we het nog over. Waar ik het nu eerst met jou wil over hebben, is dat het feit dat wij kunnen genieten, bewijst dat ons bestaan meer dan louter functioneel is.

Eerst iets over 'het genieten'. Wanneer we het puur hebben over het overleven als wezen, dan is er weinig sprake van genieten. Je eet dan omdat je lichaam voedingsstoffen nodig



Het atheïsme blijkt te eenvoudig te zijn. Als het hele universum geen zin heeft, dan zouden we nooit in staat kunnen zijn geweest om te ontdekken dat het geen zin heeft...

C.S. Lewis, Brits schrijver en letterkundige, algemeen beschouwd als een van de grootste denkers van de vorige eeuw. Hij schreef o.a. de bekende Narnia-verhalen (1898-1963).



heeft. En dan is er warmte omdat je niet zou doodvriezen. In zo'n pure evolutietheorie gaat het om overleven, het is een functioneel denken. Eerlijk gezegd zijn we er dan niet veel op vooruit gegaan. Als mens hebben we nog steeds geen klauwen of tanden om ons tegen wilde dieren te verdedigen. Wie wil zich meten met een leeuw of beer in het wild? Zelfs de steek van een mug of de beet van een spin kan onze dood betekenen. We hebben ook geen huid die

ons beschermt tegen de meest gure weersomstandigheden. Pinguïns hebben die wel.

Er is meer aan de hand. We bestaan niet louter om te overleven. De mens kan genieten. Eten is niet puur functioneel, maar om te genieten van de smaak van voeding. Warmte is er niet slechts omdat we niet zouden doodvriezen, maar om te genieten van de zonnestralen op ons gezicht. Kortom, het feit

dat wij genieten bewijst dat er meer is dan een louter toeval aan overlevingsstrategie. Zou God daar iets mee te maken hebben? Ik ben overtuigd van wel. God heeft ons de nodige zintuigen gegeven om te kunnen genieten: smaak, reuk, gevoel, zicht en gehoor. Inderdaad, ze zijn zeker ook nuttig om te overleven, maar ze zijn zoveel méér dan dat. Onze zintuigen functioneren niet alleen maar als een alarmbel. Ze zijn zo ontworpen dat we ook kunnen



God weet met iedereen om te gaan volgens diens eigen persoonlijkheid.

genieten. Ja hoor, God heeft het beste voorgehad met de mens.

Dan nog kort even over de persoonlijke relatie tussen God en mensen. Het is moeilijk om uit te leggen hoe dat in zijn werk gaat. Gods relatie is met elk individu uniek. En dus ook anders, zeg maar: een relatie-op-maat. Anders dan tussen mensen onderling, want God is een ander Wezen dan de mens. De uiting van de relatie is anders. Een relatie tussen mensen is ook anders dan de relatie tussen een dier en een mens. En de relatie tussen mensen onderling is dan ook nog eens heel divers. Wat ik wel kan zeggen is dat bidden en het lezen in de Bijbel er heel wat mee te maken heeft. Op de Bijbel komen we later nog terug. Het is heel boeiend om te merken dat God met iedereen weet om te gaan volgens diens eigen persoonlijkheid.

Ik geloof dat God de mens daarbij een vrije wil heeft gegeven. Anders kon er geen sprake zijn van een relatie en van geluk voor de mens.

Vrijheid is een hoog goed voor een mens. Herinner je de schreeuw om vrijheid tijdens de coronapandemie. God heeft de mens dan ook een vrije wil gegeven. Het hebben van een vrije wil houdt risico's in. Maar daar zal ik het een volgende keer over hebben. Het hebben van een vrije wil is een ongelooflijk mooi geschenk. Stel je eens voor dat je geen vrije wil had. Dat je geen keuzes mocht/kon maken. Dat iemand anders voor jou wel eens alles zou bepalen. Als al je mogelijkheden tot vrije wil zouden zijn uitgeschakeld, dan zou je in een absolute dictatuur leven. Wie wil dat? Van geluk zou er – en ik ben er zeker van dat je het met mij eens bent – zo

goed als geen sprake kunnen zijn. En zou je zoiets een relatie kunnen noemen? Als God dat had gewild, had Hij wel robots gemaakt. Robots en machines zoals wij die maken en die precies doen wat wij willen. Maar dan kan er geen sprake zijn van een relatie, laat staan van geluk. Dat is niet wat God voor ogen had

Gods onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in Zijn werken, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.

Paulus, ca. 60 na Christus.

Don Zeeman