



Wat had  
**2022**  
voor jou  
in petto?

**Was het een jaar vol zonneshijn, zonder pijn of moeite, waarin alles lukte waar je maar aan begon?**

**Was het een jaar vol zorgen, met om elke hoek een nieuwe tegenslag, een jaar om snel te vergeten?**

Heel waarschijnlijk was het een beetje van de twee. In ons gezin was het in elk geval zo: we hadden prachtige dagen, met harmonie en vrolijkheid. Ik denk bijvoorbeeld met een warm hart terug aan onze start van de zomervakantie. Samen liggend en pratend op de trampoline tot in de late uurtjes. Of toen ik hoorde dat ik was aangenomen voor mijn droomjob. En de kinderen zo blij waren voor me. Die dag op reis toen we in een bootje op een verlaten meer voeren, tijdens zonsondergang. Merels eerste schooldag, naar een circusvoorstelling, de slappe lach krijgen met Jenthe,... Maar net zo goed hebben we een paar keer moeten slikken dit jaar. Een dochter kreeg een stevige diagnose te verwerken. Mijn chronische migraine veroorzaakte wel eens lastige situaties, mijn man brak zijn rug bij een fietsongeval. En zo waren er nog veel meer momenten.

Voor velen van jullie is dat vast herkenbaar. Zo is het leven nu eenmaal: waar je ook bent, en in welke situatie je je ook bevindt, alles is tijdelijk. De goede dingen zou je het liefst voor eeuwig vasthouden. Maar dat kan niet. Het gaat voorbij.

Maar dat geldt dus ook voor de slechte momenten! Hoe pijnlijk, hoe moeilijk, hoe hopeloos een situatie ook lijkt: ooit is het anders.

In de kerk zingen we soms een lied. En het is al een tijdje één van mijn favorieten:

*Eenmaal maakt U  
alles weer nieuw, Jezus  
Eenmaal heelt U  
iedere wond  
Heel de oude wereld  
verdwijnt  
De pijn voorbij.*

*Eenmaal maakt U  
alles volmaakt, Jezus  
Eenmaal zal het duidelijk zijn  
Alle zorg en wanhoop  
verdwijnt  
De angst voorbij.*

*Lied Op die dag, Opwekking 818*

Dit is wat ik geloof en waar ik aan vasthou op de moeilijkste dagen. Misschien kijk jij terug op 2022 en zie je vooral slechte dagen? Misschien zit je midden in een periode van tegenslag, pijn en moeite. Dan wens ik jou toe dat je hoop mag vinden zoals ik die vond in Jezus. En een beter 2023.

*Reninca D'Joos*

**Ik wens jou toe  
dat je hoop mag  
vinden zoals ik  
die vond  
in Jezus.**