



Waarom liet God dan de mogelijkheid dat het kon misgaan?

Kris gelooft ... in een vrije wil

Kris Tavernier

Ik geloof dat

- *de mens in opstand is gekomen tegen God en eenzijdig de relatie met God heeft verbroken en daarmee al het goede heeft verworpen dat God aan de mens heeft willen geven*
- *dat alle lijden, verdriet, kwaad, oorlog en pijn het gevolg zijn van die éne keuze van de mens.*

We moeten het eens hebben over die vrije wil die elke mens heeft (tenzij andere mensen die vrije wil verbieden zoals in sommige dictaturen in de wereld, met mogelijks gevangenschap of de dood tot gevolg). Maar in se heeft de mens een vrije wil gekregen.

Waarom

Een vaak gehoorde vraag is dan ook: Waarom liet God dan de mogelijkheid dat het kon misgaan? Kon God er niet gewoon voor zorgen dat de mens niet in de fout kon gaan? Kon God dan niet al het lijden voorkomen? Jazeker, dat kon, maar daarvoor is er één voorwaarde, namelijk dat de mens geen vrije wil mag hebben. God wist dat het geven van een vrije wil ook risico's inhield, maar zonder een vrije wil kon er geen sprake zijn van een zinvolle relatie of van echt intens genieten. Ook wij nemen dat risico wanneer wij een kindje krijgen of een huisdier nemen. Een kind kan zich totaal losscheuren van zijn ouders en een huisdier kan agressief worden. Als we die mogelijkheid per se willen uitsluiten, dan komt er dus geen kindje of huisdier in huis, of het kindje en huisdier zouden een robot of een speelgoedknuffel moeten zijn. Ja, God heeft een risico genomen door ons mensen een vrije wil te geven. Maar Hij heeft dat gedaan omdat wij anders geen mensen zouden zijn. Het is echter oneerlijk om God er de schuld van te geven als wij niet goed met onze vrije wil weten om te gaan.



**De deugd is het juiste gebruik
van de vrije wil.**

Augustinus

“Wanneer je de mogelijkheid van het lijden probeert uit te sluiten, het lijden dat komt kijken bij de orde der natuur en het bestaan van wezens met een vrije wil, dan zul je ontdekken dat je het leven zelf hebt uitgesloten.”

C.S. Lewis

Fundamenteel

Dus ja, de mens heeft een vrije wil gekregen – een fantastisch geschenk dat ons echt mens maakt – en dat is fundamenteel voor het kunnen onderhouden van een échte relatie en om te kunnen genieten. Ons hoogste goed, een vrije wil, zou dan ook wel eens onze grootste vloek kunnen zijn. Maar zeg mij eens, zou jij mens willen zijn als je geen vrije wil had? Het hebben van een vrije wil houdt ook in dat je de juiste keuzes moet maken. Je hebt de vrije wil om van een toren te springen maar we zijn het er wellicht wel over eens dat dit geen goede keuze is.

Goede spelregels

We hebben het er al over gehad dat God alles zo heeft gemaakt dat wij er als mensen kunnen van genieten. Dat doen we ook graag. Maar velen hebben er helaas voor gekozen om dat ook zonder God te doen. En dat

gaat fout. Zoals gezegd heeft God alles gemaakt zodat de mens ervan kan genieten in relatie met God. Maar daar zijn wel wat spelregels aan verbonden.

Wie kent ze beter dan de Ontwerper zelf? Geef toe, het is niet leuk om een gezelschapsspel te spelen met iemand die vals speelt. Om iedereen te kunnen laten genieten van het spel moet er door iedereen eerlijk gespeeld worden. Als we ons in het verkeer begeven, willen we dat iedereen de verkeersregels volgt, anders is het niet meer veilig en aangenaam. Ik kan nog wat voorbeelden geven, maar je begrijpt mijn punt wel. Goede regels zijn geen inperking van je vrije wil maar geven je juist mogelijkheden die er anders niet zouden zijn. Wil jij je in het verkeer begeven als niemand zich aan de verkeersregels houdt? Denk je dat je veel kans maakt om op je reisbestemming te geraken? Succes ermee.

Het is logisch dat wanneer je de goede spelregels die God voorzien heeft verwerpt, er kwaad in de plaats komt. Als je verwerpt dat je niet mag doden, dan komt er moord in de plaats. Als je verwerpt dat je

niets mag begeren van iemand anders, dan komt er diefstal in de plaats. Als mensen oorlog voeren, is het logisch dat er doden vallen. Als mensen elkaar kwaad aandoen is het logisch dat lijden en pijn daarvan het gevolg zijn. De spelregels die God gegeven heeft zijn eerlijkheid, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, geduld, liefde ... om er maar enkele te noemen. Zouden we niet beter af zijn door die allemaal toe te passen? Stel je eens voor hoe anders de samenleving zou zijn. We zijn als mens in opstand gekomen tegen God en hebben Zijn spelregels verworpen. Laten we dan op zijn minst zo eerlijk zijn om God niet de schuld te geven van alles wat er misgaat.

We houden geen rekening met God, maar we geven Hem wel de schuld als het misgaat en vinden het feit dat het kan misgaan een bewijs dat God niet bestaat. Hoe onlogisch kunnen we zijn?

Don Zeeman