



# Slechts één naam...



levensloop

Op een bepaald moment is het heelal ontstaan. Of je nu gelooft dat dit 16 miljard jaren geleden gebeurde of recenter, maakt niets uit. De natuurkundigen zijn het er unaniem over eens dat het heelal ontstaan *is*. En de natuurkunde kan niet uitleggen hoe iets uit niets kon voortkomen. Sinds de vroegste dagen van de mensheid zijn er wijzen geweest die naar de sterren keken.

De pracht van de schepping roept vragen op, vragen, zoveel vragen...

Op een bepaald moment zagen wijze mannen een nieuwe ster aan de hemel. Hun conclusie: er is een koning geboren. Maar wie? Waar? Dertig jaar later kwam er iemand onder de aandacht die wonderen deed met vis, brood, water en wijn. Hij sprak woorden van troost en wijsheid. Later kozen anderen om Hem uit de weg te ruimen. Waren ze tegen vis? Of brood? Of wijn? Of water? Of was het probleem dat deze voorspelde koning teveel beloofde, teveel vroeg, teveel beweerde over zichzelf?

Die man werd ter dood gebracht. Einde verhaal. Maar nee. Op de derde dag bleek de steen waarmee Zijn graf was afgesloten, te zijn weggerold. De bewakers hadden er geen uitleg voor. Er was een mens uit de dood verrezen. Niet door ambulanciers. Niet door een of andere wonderdoener. Gewoon. Zijn Vader wekte Hem op. Op basis van het bestaande bewijsmateriaal is het onmogelijk om tot een andere conclusie te komen dan dat Hij was verrezen. Maar de natuurkunde heeft daar geen uitleg voor. Wie was het? Je kent het antwoord al: Jezus.

In de hele geschiedenis is er maar één verslag van iemand die stierf en 48 uur later weer tot leven is gekomen. Alleen Jezus. En jij? Wat doe jij met Jezus? Je kunt weten dat de wereld ontstaan is. Je kunt zelfs weten dat Jezus is opgestaan. Maar je kunt geen van beide begrijpen - tenzij er eerst iets anders gebeurt. Vraag Jezus in jouw leven binnen te komen. Hij belooft dat Hij dan in je komt wonen, en dit met medewerking van de Heilige Geest. En dan, dan zal je het voor het eerst begrijpen: waarom bestaan wij? Waar gaan wij naar toe? Wat is de zin van het leven? Waarom bestaat het heelal? En nog meer. Want je zult de Schepper van alles wat bestaat, persoonlijk kennen. Er is in het hele paasgebeuren slechts één Naam die redding biedt: Jezus. Alleen Jezus.

*Martin Tuner*

**In de hele geschiedenis is er maar één verslag van iemand die stierf en 48 uur later weer tot leven is gekomen.**

## Colofon...

Evangelische Volwassenen Werking vzw  
afd. Wegwijzer

Coördinatie: Erik D'Joos  
Witgoor 63  
2250 Olen

Mail: [info@weg-wijzer.net](mailto:info@weg-wijzer.net)

Bestel: [bestel@weg-wijzer.net](mailto:bestel@weg-wijzer.net)

Web: [www.weg-wijzer.net](http://www.weg-wijzer.net)

Redactie: Erik D'Joos, Johan Leroy,  
Yvan Thomas, Martin  
Turner, Ann Van der Flaas.

Correctie: Ann Vermeersch

Eindcorrectie: Marijke Verbrigghe

Vormgeving: Jehtron Wervik

© Overname van artikelen is mogelijk, mits  
voorafgaande toestemming van de uitgever.

Reacties kunnen via mail ons toegestuurd  
worden naar [info@weg-wijzer.net](mailto:info@weg-wijzer.net)