



Pasen: kies jij voor het **leven?**



Op 20 februari 1995 werd Wechelderzande, een dorpje in de 'stille Kempen', opgeschrikt door een verschrikkelijk bericht: er was een moord gepleegd. Dierenarts Karel Van Noppen werd neergeschoten door de hormonenmafia. Niet omdat hij arts was, maar ook een keurder die bedrijven bezocht om te controleren of het vee geen verboden middelen kreeg toegediend. De daders en de opdrachtgevers werden gevat en veroordeeld. Een van hen kwam in de gevangenis in contact met een aalmoezenier. Na veel gesprekken begon de man in de Bijbel te lezen en wat later kwam hij tot geloof. Hij liet Jezus in zijn leven toe. Intussen heeft hij zijn straf uitgezeten en leeft hij nu als een goed en behulpzaam mens. Hij gelooft in de levende Jezus, Die aan het kruis is gestorven, maar met Pasen verrees uit het graf. Hij leeft!

In deze Wegwijzer lees je het levensverhaal van Erik. Hij kende een ongelukkige jeugd, werd een kruimeldief en beging uiteindelijk – onbedoeld – een moord. Ook hij belandde achter de tralies en kwam er in contact met de Blijde Boodschap. Zijn leven veranderde spectaculair. Toen hij vrij kwam, werd hij, als

36-jarige, 'geadopteerd' door een echtpaar dat hem hielp zijn leven terug op de rails te krijgen. Helaas, dat leven eindigde op 31 augustus 2022 door een noodlottig ongeval. En toch eindigde zijn leven niet. Zoals Jezus het zelf zegt: "Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven." Erik geloofde in de levende Jezus, Die aan het kruis is gestorven, maar met Pasen verrees uit het graf. Hij leeft!

Over de kruisiging lezen we in de Bijbel dat Jezus tussen twee misdadigers gehangen werd. Er ontstond een gesprek. Een van hen spotte met Jezus en daagde Hem uit om te bewijzen dat Hij inderdaad de Redder was. De ander snoerde hem de mond: "Heb je nu nog geen ontzag, zo vlak voor de dood? Wij krijgen ons verdiende loon, maar deze Man heeft niets verkeerd gedaan." Hij begreep dat hij een Redder nodig had en vroeg Jezus om aan hem te denken. "Vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn", was het antwoord, zoals Lukas dat in zijn evangelie beschrijft...



Kies jij voor het leven?

Veel leesplezier en een Zalig Pasen!

Erik D'Joos