



**Wat doe je als
een relatie is
verbroken ?**



Kris gelooft ... in verzoening

Kris Tavernier

Ik geloof dat de mens niet in staat is om het eenzijdig weer goed te maken met God. Ik geloof dat God sindsdien alles in het werk heeft gesteld om het weer goed te krijgen en de relatie met de mens te herstellen. God biedt vanuit Zijn liefde genade en herstel aan alle mensen aan.

Wij hebben als mensen de band met onze Maker, God doorgesneden. Hij had alleen maar goede dingen te bieden. Maar dat hebben we verspeeld door God aan de kant te schuiven. Als gevolg daarvan hebben we ons een hoop miserie en ellende op de hals gehaald. We hebben Zijn goede instructies verworpen en het kwaad toegelaten. Dat hebben we niet alleen als mensheid gedaan, maar ook zelf persoonlijk. Jawel, zowel jij als ik. Laten we het eerlijk toegeven. Zowel jij als ik hebben op zijn minst gezegd een tijd lang geen enkele rekening gehouden met God. Ondertussen doe ik dat wel. En precies daarom wil ik het graag verder met jou hebben over die relatie met God en over hoe het weer goed kan komen.

Je hebt het ongetwijfeld zelf ook wel al eens meegemaakt. Je hebt het verbrod met iemand, je bent in de fout gegaan, je hebt iets gezegd of gedaan dat je niet meer ongedaan kan maken. De relatie is verbroken en je kan het zelf niet meer goed maken. Je staat in het krijt. Je hebt een schuld. Eenmaal dat goed tot je doordringet, bekruipt je een gevoel dat je liever kwijt dan rijk bent. Kon je het maar ongedaan maken. Maar helaas, je kan het van jouw kant uit niet meer goed maken. Want vanaf dat moment ben je afhankelijk van de gunst van de ander. Dat is nu hoe het er voor staat tussen jou en God.

Misschien denk je nu wel dat het jou niets kan schelen. Wel, laat ik je dit zeggen, dat is anders voor God. Hij wil het wel graag met jou op orde krijgen. Hij wil jou nog altijd al het goede aanbieden. Meer nog, Hij weet dat jij dit nodig hebt. Daarin zit iets mysterieus, namelijk Gods liefde voor jou. Bij God is het zelfs zo dat Hij desondanks alles Zélf het initiatief neemt. God wil graag de relatie



Het is nooit te laat om je te
verzoenen.

Phil Bosmans,
Belgische pater en schrijver



**Het begin van verzoening is
het besef van de noodzaak.**
Lord George Byron, Engels dichter

“Ik geloof dat het evangelie van Jezus Christus de weg is om de relatie tussen God en de mens te herstellen.”

met jou herstellen, zodat jij weer helemaal mens kan zijn. En dat heeft God ook mogelijk gemaakt. Het is zoiets als wanneer die persoon waarbij jij het verbrod hebt naar jou toekomt met een uitgestoken hand en aanbiedt om het weer helemaal goed te maken.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus Christus de weg is om de relatie tussen God en de mens te herstellen en dat deze boodschap van redding voor alle mensen bedoeld is.

Omdat God het graag weer goed wil maken met jou, heeft Hij een plan van verzoening bedacht. In het woord verzoening zit het woord zoen. Je mag het gerust ook zoiets als een vredeskus noemen. Je kan je er vast wel iets bij voorstellen. Ja, het kan goed komen tussen jou en God. Dat is waar het evangelie van Jezus Christus precies over gaat. Het woord evangelie betekent namelijk blijde boodschap. En dat is het ook. Omdat het gaat over de verzoening tussen jou en God. We zullen het een

volgende keer moeten hebben over Jezus en over de Bijbel.

Want jawel, Jezus heeft de mogelijkheid van verzoening teweeg gebracht. En in de Bijbel kan je lezen hoe dat precies in zijn werk gaat.

De relatie tussen jou en God kan wel degelijk in orde komen. God heeft er alles aan gedaan om dat mogelijk te maken. We hebben het vaak over de mensheid in zijn geheel gehad. Maar het wordt nu heel wat persoonlijker. Het gaat om jou. Het evangelie is bedoeld voor alle mensen, maar het is ook heel specifiek bedoeld voor jou.

In vorige artikels hebben we gesteld dat God bestaat. Als we het daarover niet eens zijn, raken we niet veel verder. Daarom hebben we het erover gehad dat God alles gemaakt heeft. Want alles wat bestaat is zo bijzonder dat je meer geloof nodig hebt om alles toe te schrijven aan een oneindige reeks van toevalligheden waarbij alles precies zo moet gebeuren dat het gewoon onmogelijk is, dan om aan te nemen dat er een Maker, een Schepper, is. Mijn

dochter studeert geneeskunde en leert dus van alles over het menselijk lichaam. Alleen al haar cursussen over celbiologie zijn lijvig en indrukwekkend. En dan hebben we het nog maar over celstructuur! Wat dan met de hele natuur? En los van het biologische is het bijzondere van het bestaan van ‘leven’ een mysterieus iets. Het bestaan van ‘leven’ valt niet zomaar te verklaren vanuit materie. God heeft alles gemaakt. En daarbij ging het Hem vooral om de mens met wie Hij in relatie wilde leven en waaraan Hij alleen maar goeds heeft toebedacht. De mens kreeg een vrije wil omdat dit essentieel is om een relatie te kunnen aangaan. De mens heeft God echter de rug toegekeerd door geen rekening te houden met God. Het goede werd verworpen, het kwaad kwam in de plaats. Dat geldt niet alleen voor de mensheid in zijn geheel, maar ook voor elke mens persoonlijk. God wil dat het weer goed komt, ook met jou, daarover hadden we het in dit artikel. Hoe dat in zijn werk gaat? Daarover zullen we het een volgende keer hebben ...