



Stilte !

Weetjes ...

- *De hersenen van een struisvogel zijn net zo groot als zijn oogbal.*
- *Om uit de greep van een krokodil los te komen moet je je duimen in zijn oogballen duwen.*
- *De duimnagel groeit het langzaamst, de nagel van de middelvinger het snelst.*
- *Voor elke mens zijn er 1 miljoen mieren op aarde.*
- *De langste, geregistreeerde vlucht van een kip duurde 13 seconden.*

Interessant, he? Mijn kinderen zijn verzot op weetjes. Sedert ze kunnen lezen, word ik elke dag bestookt met een heleboel van deze korte brokjes informatie. Alleen... houden zij over deze weetjes dan nog liefst een lange conversatie. Een conversatie die van mijn kant vooral bestaat uit 'hmm' of 'o ja?' of 'wauw, dat wist ik niet'.

Sommige van mijn kinderen zijn intussen puber geworden. De weetjes maakten plaats voor andere informatie.

- Captain America is de oudste superheld uit de Marvel-stal. Als patriottische superheld werd hij geïntroduceerd net voor de Tweede Wereldoorlog. In de eerste strips vocht hij dan ook vaak tegen nazi's en Japanners.
- Het nieuwste boek van Holly Jackson heet 'De vijf die blijven' en... (hier komt dan alles wat er in het boek gebeurt).
Don't go wasting your emotion, lay all your love on me, don't go sharing your devotion, lay all your love on me... (gevolgd door een dansje)

Nog steeds wordt de stilte vooral door hun stemgeluid gevuld en verwachten ze van mij vooral



dat ik luister. Af en toe bevestig ik dat ik nog altijd kan volgen.

Stilte is hier in huis dus moeilijk te vinden. Er wordt gebabbeld, gelachen, geschreeuwd en gehuild. De momenten van stilte koester ik dan ook, want ik weet hoe hard ik ze nodig heb. Onlangs waren we bijvoorbeeld op vakantie in de Vogezes. Mijn man had de kinderen meegenomen voor een leuke activiteit. Intussen bleef ik even alleen in het huisje. Meer dan een uur heb ik buiten op het terras gezeten, luisterend naar de vogeltjes en de stilte. Heerlijk! En toen de kinderen terug waren, was ik helemaal opgeladen om weer naar hun verhalen en liedjes te luisteren.

Jezus deed dat trouwens ook, de stilte opzoeken. Even het geluid van alles rondom

uitschakelen, uit de drukte stappen. En nadien met nieuwe moed weer verder. Net als Jezus probeer ik in die stilte ook even bij God te zijn en Zijn stem te horen. Dat is nu eenmaal niet zo makkelijk als er veel geluid rondom je is.

Binnenkort begint de vakantie weer. Wat hebben we daar naar uitgekeken! En ook al zal het er hier weer vaak heel luid aan toegaan (wat wil je ook, met zoveel kinderen), toch zal het iets makkelijker zijn om momenten van stilte te vinden. Ik hoop dat dat voor jou ook het geval is. En dat de zomer een periode van rust zal zijn. En wie weet... vind je ook even tijd om met God te praten?

Reninca D'Joos

... en toen de kinderen weer terug waren, was ik helemaal opgeladen