



## Het kan verkeren...

*“Kunnen jullie zo snel mogelijk naar het ziekenhuis komen? Het ziet er echt niet goed uit”.* De woorden van de fietsvriend van mijn vader slaan in als een bom. We schrijven donderdagavond, 30 april 1998. Mijn vrouw en ik maken ons klaar om naar een optreden te gaan in een gekend muziekcafé in het dorp. Morgen is het immers een feestdag. Dan moeten we niet gaan werken en we zien er al een tijdje naar uit om nog eens een avondje te ontspannen met vrienden. En dan, net voor we willen vertrekken, gaat de telefoon. We horen hoe mijn vader is aangereden tijdens het oversteken van een drukke weg. In afwachting van het medische urgentieteam heeft iemand de eerste zorgen toegediend en de spoedartsen hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Een plots einde van zijn wekelijkse fietstocht, maar nog veel erger: misschien ook van zijn leven ...

Mijn zus en mijn twee broers komen haast gelijktijdig de spoedafdeling van het ziekenhuis binnen. Mijn vader wordt op dat moment al geopereerd. De diagnose: een zware hersenschudding, een schedelfractuur, gebroken ribben, twee geperforeerde longen, een verbrijzelde enkel, een gebroken schouderblad

en nog veel andere breuken. We mogen hem niet zien. “Rijd maar naar huis, en leg de telefoon maar naast je bed. We denken niet dat hij het haalt”, kwam de chirurg rond middernacht zeggen. Mijn vader heeft het wel gehaald. Hij verblijft nu in een verzorgingstehuis en wordt eind dit jaar 92!

Zo zie je maar, het kan verkeren. Je leven kan plots op één seconde een totaal andere wending krijgen. Zo lezen we in deze Wegwijzer het aangrijpende verhaal van Wilfried en Annick. Zij kregen enkele jaren geleden 's morgens de politie aan de deur met de melding dat hun dochter werd vermoord. Yvan werd tijdens zijn vakantie zwaar gekwetst door een stomme misstap tijdens een wandeling in de bergen. Er is het verhaal van Noël en Manja. Hun leven kreeg een plotse wending toen Noël een hersenbloeding kreeg. Verder zijn er nog mooie artikels die het lezen meer dan waard zijn.



Lees daarom deze Wegwijzer in het zonnetje tijdens je vakantie of gewoon in je tuin. Wie weet neemt ook jouw leven dan een plotse, positieve wending.

Erik D'Joos