



Jezus heeft er alles aan gedaan om ons beter te laten zien hoe en wie God is.



wegwijzer

Kris gelooft ... in Jezus

Kris Tavernier

Ik geloof dat God Zijn Zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd om Mens te worden zoals wij. In Zijn leven heeft Hij geopenbaard Wie God is. In Zijn sterven heeft Hij de overtredingen gedragen van ieder die Zijn offer aanneemt. In Zijn opstanding heeft Hij het eeuwige leven gegeven aan iedereen die zich tot Hem keert.

Er is een breuk gekomen tussen God en de mens. Dat was ook zo tussen God en mij. En dat is misschien nog altijd zo tussen God en jou. Maar er is verzoening mogelijk. En daar wil ik het met jou over hebben. Jezus heeft daar heel veel mee te maken. In een vroeger artikel had ik het reeds over God die een drie-eenheid is en die bestaat uit Vader, Zoon en Heilige Geest. Omdat God meer concreet wilde zijn voor de mens is de Zoon mens geworden. God is op die manier naar de mens toe gekomen om de verzoening mogelijk te maken. Je weet wellicht hoe het kerstfeest ontstaan is. Kerst is het herdenken van de geboorte van Jezus. Dat is het moment waarop de Zoon mens geworden is.

Jezus heeft drieëndertig jaar op

deze aarde geleefd. In die jaren heeft Hij er alles aan gedaan om ons beter te laten zien hoe en wie God is. Hij heeft er voor gezorgd dat we God beter hebben leren kennen. Voorheen was God zo'n beetje 'ver weg', maar sindsdien weten we veel meer over Hem. Er valt nu natuurlijk heel veel te zeggen. Maar één ding waar we niet omheen kunnen, is dat Jezus voor iedereen goed deed. Iedereen die eerlijk naar het leven van Jezus kijkt, zoals dat beschreven is in de vier evangeliën, zal op zijn minst tot de conclusie komen dat Jezus een bijzonder goed mens was. Omdat Hij de Zoon was die mens geworden is, kon Hij heel bijzondere dingen doen - wonderen noemen we die. Zo kon Hij mensen genezen op een wonderbaarlijke manier. Hij heeft mensen die verlamd



Lees online

Jezus heeft je lief als Zijn vriend. Hij steekt
Zijn hand naar je uit, leg de jouwe erin.

Helen K. Hosier

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Jezus, de Zoon van God

waren terug laten lopen, blinden terug laten zien, melaatsen genezen en nog zoveel meer. Eén van de mensen die een verslag over zijn leven heeft geschreven en die Jezus persoonlijk heeft gekend, heeft het zo verwoord: "Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft. Indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten" (Johannes, de evangelist). Het was zijn manier om te verwoorden hoeveel goeds Jezus heeft gedaan. In verslagen van het leven van Jezus lezen we dat Hij vaak helemaal uitgeput was omdat Hij iedereen die hulp aan Hem vroeg ook daadwerkelijk hielp. Ze kwamen namelijk vaak met honderden tegelijk. Als er dus één iets is wat Jezus ons bekend gemaakt heeft over God dan is het toch wel dat God goed is en dat God het beste met de mensen voor heeft, ook met jou. Jezus heeft het ook bewezen.

Toch heeft Jezus maar drieëndertig jaar op deze aarde geleefd. Dat is eigenlijk wel heel jammer. Hij had nog meer kunnen vertellen over God en Hij had nog zoveel goeds kunnen doen. Maar de mensen konden zoveel goedheid niet verdragen en Jezus werd uiteindelijk aan een kruis

genageld. Toch was dat niet zomaar een terechtstelling. Het was namelijk het grote bewijs dat de mens van God niet wil weten. Maar tegelijkertijd is het ook het grote bewijs dat God zich met de mensen wil verzoenen. Ook met jou persoonlijk. Want Jezus' dood is de manier waarop het weer goed komt tussen God en een mens. Hoe gaat dat in zijn werk? Ten eerste geef je toe dat jij met God geen rekening hebt willen houden. Wat jou betreft bestond Hij gewoon niet. Ondertussen ben je hopelijk tot het inzicht gekomen dat God wel bestaat. Maar tot dusver keerde jij God de rug toe. Je hebt het verbrod en kan het zelf niet goed maken, want het is jouw schuld. Jij bent degene die van God niet moest weten. Maar als jij nu aanvaardt dat Jezus de Zoon van God is die gestorven is, dat Hij Zijn leven voor jou heeft opgeofferd, dan maakt Hij het voor jou goed met God. Dan vergeeft God alles wat jij ooit aan rebellie en afkeer van God hebt gehad. Of zelfs dat je met Hem geen rekening hield, dat Hij voor jou evengoed niet bestond. Hij vergeeft dat allemaal, als jij erkent wie Jezus is. Als jij 'ja' zegt tegen God, dan zegt God ook 'ja' tegen jou. Eigenlijk zegt God al heel lang 'ja' tegen jou, maar wacht Hij tot jij ook 'ja' zegt tegen Hem. Dat is nu hoe er verzoening ontstaat tussen jou en God.

“... de deur naar God staat wagenwijd open voor iedereen.”

Als jij je nu tot God keert dan mag je voortaan wel rekening met Hem houden. Dan mag jij God leren kennen. Je gaat ontdekken dat je leven dan helemaal anders wordt. Wat je ook gaat ontdekken is dat Jezus niet dood is gebleven. Hij is opgestaan. Want ja, ik geloof wel degelijk dat er leven is na de dood. Daar zullen we het volgende keer wat uitgebreider over hebben. Ook wil ik het graag met jou hebben over de Bijbel. Want dat is hét boek over God en daarin kan jij nog veel meer lezen over wat we nu maar heel kort hebben besproken.

Ik geloof dat God hierbij de keuze uit vrije wil van elk mens respecteert, waarbij de deur naar God toe wagenwijd openstaat voor iedereen.

Zo, nu weet je hoe jij je kan verzoenen met God. Nu is het aan jou. Zeg jij 'ja' tegen God? De keuze is aan jou.



de varkens werden opgegeten. Maar niemand gaf hem iets. Toen kwam hij tot zichzelf en zei hij:

‘De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, terwijl ik sterf van de honger. Ik zal naar mijn vader toegaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet langer waard uw zoon genoemd te worden. Stel me aan als een van uw dagloners.”’ Hij ging op weg, terug naar zijn vader. Maar zijn vader zag hem al van ver, kreeg medelijden, rende naar hem toe, omarmde hem en gaf hem een kus. De zoon zei: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet langer waard uw zoon te worden genoemd.’ De vader

zei echter tegen zijn knechten: ‘Snel, breng het mooiste pronkgewaad, trek hem dat aan en doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. En haal dan het gemeste kalf, slacht het en laten we eten en feest vieren, want mijn zoon hier was dood en is weer tot leven gekomen. Ik was hem kwijtgeraakt en hij is teruggevonden.’ Toen begonnen ze feest te vieren.

Zo ver en toch dichtbij

In dit verhaal verbeeldt de vader God, en de zoon de mensen - de mensen in het algemeen, en elk individu afzonderlijk. God lijkt zo ver weg, zeggen wij. Hij heeft zich niet duidelijk geopenbaard. Hij laat ons gissen of Hij wel of niet bestaat.

Veel van de seculaire humanistische argumenten tegen het bestaan van God lijken op uitdagingen — niet aan discussiegenoten, maar aan God zelf. ‘Ik eis dat U bewijst dat U bestaat,’ zeg de atheïst. ‘Anders ga ik gewoon niet geloven’.

Verantwoording

Maar de situatie zoals Jezus die voorstelt, is heel anders. We hebben de goede dingen die God ons geschonken heeft genomen, alles te gelde gemaakt en dat geld uitgegeven aan dingen die ons nog verder bij de Vader vandaan leiden. God lijkt ver, omdat wij van Hem weggegaan zijn.

‘O’, zegt iemand: ‘God is ons aan het straffen. Dat bewijst hoe wreed en wraakzuchtig Hij is. Daarom ga ik niet in Hem geloven.’ Maar, nee, de Vader in het verhaal straft de zoon niet. De zoon lijdt aan de natuurlijke consequenties van zijn keuzes. Als iemand oppert: ‘Maar de hongersnood in het land, dat was niet een gevolg van wat de zoon had gedaan.’ Dan moeten we reageren: ‘Echt niet? Economen hebben allang geconstateerd dat economische crisissen ontstaan als gevolg van onverantwoordelijk gedrag.’

De huidige klimaatverandering is niet een gevolg van natuurrampen, maar van