



De Levende Hoop

Dertig jaar geleden stierf koning Boudewijn. Ik herinner me nog goed dat Will Tura het lied: "Hoop doet leven" zong op zijn begrafenis. Dit was op uitdrukkelijk verzoek van koningin Fabiola en bij uitbreiding van het hele koningshuis. Het was een pakkend moment.

Maar vind je het niet raar of zelfs ongepast dat iemand op een begrafenis zingt: 'zonder hoop kan je niet leven?' Over welke hoop gaat het dan? Wat verwachten de nabestaanden? Waar kijken ze naar uit?

Veel mensen geloven in een leven na de dood. De een in een bewust leven in het hiernamaals, de ander in een terugkeer op aarde - reïncarnatie. Voor christenen is het een bewust leven in de hemel, bij God.

Zij geloven dat er nog leven is na de dood. Zij zijn ervan overtuigd dat dit leven mogelijk is omdat Jezus Zijn leven heeft opgeofferd zodat iedereen die daarin gelooft voor eeuwig bij God kan zijn. Dat is voor hen geen vage hoop, maar een rotsvaste zekerheid. Jezus is gestorven, verzezen en

'opgevaren' naar de hemel, zoals we in de Bijbel kunnen lezen. Hij is bijgevolg: "de Levende Hoop" voor eenieder die in Hem gelooft.'

Jezus is de hoop voor alle volken. Hij is de trooster in elk verdriet. Hij is het Licht in het duister, de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de rots waarop iedereen veilig kan bouwen.

Deze Wegwijzer staat weer bol van de interessante artikelen. En er straalt hoop uit. We lezen over Benjamin en Astrid die naar Guinee vertrekken om een project te starten. Ze geven daar hoop aan de lokale bevolking door de gezondheidszorg structureel uit te bouwen. Abel hoopt op een leerrijke dag in de veiling en Stien op een gezegende kerkdienst elke zondag. Je vindt bij het lezen ook tips voor wie met een burn-out of een depressie te maken heeft en 'daar uit wil geraken'. Er is een interview met ex-minister van Justitie Koen Geens, waarin sprake is van hoop voor het ongeboren leven.

Hoop doet leven dus. Veel leesplezier.

Erik D'Joos

