



Immanuel

Voor vele mensen is 'Stille Nacht' het mooiste kerstlied. Begrijpelijk, want het is een lied met een mooie melodie en een mooie tekst. Beter alleszins dan 'O Dennenboom' want een kerstboom is eigenlijk een spar. Ook beter dan het lied 'De herderkens lagen bij nachte'. Ik weet niet of ze werkelijk hun schaapjes hadden geteld en het liep toen helemaal niet tegen het nieuwe jaar. Onze tijdrekening bestond niet eens. Neen, dan toch liever stille nacht, heilige nacht, want dit verhaalt nog enigszins wat er werkelijk is gebeurd. 'Davids zoon, lang verwacht. Heil, de Redder is daar.' Met andere woorden: De aankondiging van de geboorte van Jezus, een afstammeling van de Israëlitische koning David, de Zoon van God die de mensheid kwam redden.

Mijn voorkeur gaat echter uit naar liederen waar de naam Immanuel in voorkomt. Deze naam verwoordt op zich de essentie van Kerstmis. De naam betekent **'God is met ons'**. Er is geen naam waarvan de betekenis zo bekend is binnen de christelijke wereld als deze. De naam wordt toegeschreven aan de Messias en voor christenen is dat Jezus.

We herdenken met Kerstmis inderdaad het feit dat Jezus op de wereld is gekomen als een kind.

Hij leefde als mens onder de mensen, Hij groeide op als een normaal kind in een warm nest. Op dertigjarige leeftijd koos hij twaalf apostelen en trok samen met hen rond om onderwijs te geven aan het volk. Tot Hij drie jaar later stierf aan het kruis, opstond uit de dood en veertig dagen later terug in de hemel werd opgenomen. Zo kunnen we nu geloven in een levende Jezus, Hij is met ons. En dat vieren we met Kerstmis.

In de nieuwe Wegwijzer die je nu leest, staan artikels over Kerst. Lees onder andere over Kris, die gelooft in de Bijbel. Geniet van de verhalen van de jonge moeders die op een prachtige manier met hun kinderen omgaan. Ontmoet Sally, die de boodschap van Kerstmis in de praktijk brengt. En Yvan, die het hoofdartikel schreef en vindt dat Kerstmis zo mis nog niet is.



Erik D'Joos