



GODVERGETEN

Volledig mis met Kerstmis



Dat zou je alvast denken als je kijkt wat programma's als 'Godvergeten' aan het licht brengen. Het is ongelooflijk wat er binnen een kerk kan gebeuren. Vooral het feit dat dit dan nog eens in de doofpot wordt gestopt, tart alle verbeelding. Heel wat mensen uit de katholieke kerk voelen zich bedrogen, maar zij die enthousiast blijven voor de kerk, gaan door een moeilijke periode, blijven wat verweesd achter. Zelfs schrok ik ervan dat bisschop Bonny niet meteen een duidelijk antwoord gaf toen men hem vroeg hoe hij nog kon geloven...

Onderzoek

Omdat wij evangelische christenen zijn, die geen priesters hebben zoals in de Rooms-Katholieke Kerk, geen paus, geen hiërarchie, geen opgelegd celibaat, kwam er een reactie van een katholiek die zei dat er ook binnen de Evangelische Kerk kindermisbruik is (geweest). Volgens hem wees een onderzoek uit dat 2/3 van het misbruik onder 'geestelijken' gebeurt in de Rooms-Katholieke Kerk en 1/3 in de Evangelische Kerken. Ik weet niet goed waarop dit onderzoek precies gebaseerd is want bij mijn weten zijn er, zeker in België nog nooit dergelijke onderzoeken geweest. Het is schrijnend dat de meeste misdrijven op dit vlak geheim worden gehouden. Ik hoop in ieder geval dat meer van die toestanden aan de oppervlakte komen en ook bestraft worden.

Kindermisbruik

Maar er is meer. Als gevangenisalmoezenier durf ik te zeggen dat ongeveer 1 op 10 van de gedetineerden te maken heeft gehad



Lees online



met een seksueel delict, al dan niet met minderjarigen. En dan gaat het nog niet over de priesters en paters die de dans van het strafrecht ontspringen, met af en toe eens een uitzondering. Het gaat in dit geval om mannen (maar ook vrouwen) die niets te maken hebben met de kerk. Het kindermisbruik is spijtig genoeg een maatschappelijk fenomeen van alle tijden, in alle maatschappelijke lagen. Gelukkig wordt dit nu meer openbaar gemaakt, maar ik vrees dat dit probleem niet zomaar zal verdwijnen, met zijn rampzalige gevolgen: psychische problemen bij de

slachtoffers, getekend voor het leven, soms leidend tot zelfmoord.

Terwijl de kerk een voorbeeld zou moeten zijn van hoe het wel moet, wordt er nog massaal olie op het vuur gegoten door juist het tegenoverstelde te doen. Hoe kun je dan nog geloven, om terug te komen op de vraag die aan bisschop Bonny werd gesteld?

Mens en kerk

Voor mij is het antwoord heel duidelijk: geloof mag niet afhankelijk zijn van een kerk, een instituut dat louter bestaat

Jezus went voor het leed dat mensen elkaar aandoen maar reikt ook meteen een hand naar de slachtoffers,

Hij was de enige die tegen zijn (vijandige) omgeving kon zeggen: ‘Wie van jullie vindt er ook maar één zonde/fout in mijn leven?’

uit mensen; of het nu gaat over een Katholieke Kerk, een Anglicaanse Kerk, een Protestantse Kerk, een Evangelische Kerk,... Als je je baseert op mensen, kom je steeds bedrogen uit, want de mens doet niet van nature wat God wil. De mens kan het niet laten om steeds zaken te doen, die hij zelf niet wil. Maar toch doet hij ze. Het lijkt in de mens ingebakken.

Vandaar dat God zelf mens geworden is. Dat is de betekenis van Kerstmis. In de Bijbel staat dat Jezus altijd bestaan heeft, dat Hij zelfs de Schepper is van hemel en aarde. Maar Hij werd mens, een schepsel, en leidde een volmaakt leven. Hij was de enige die tegen Zijn (vijandige) omgeving kon zeggen: ‘Wie van jullie vindt er ook maar één zonde/fout in Mijn leven?’ En de mensen rondom Hem, zwegen. Door vrijwillig te sterven aan het kruis, kon Hij voldoen aan de doodstraf die voor ieder mens is weggelegd. De mens kon door zijn opstandige natuur onmogelijk in de hemel toegelaten worden. Die zou weer een hel worden. Jezus Christus riep: ‘Het is betaald’.



Ik baseer mijn geloof dus niet op een kerk, maar op een Persoon: Jezus Christus. Een persoon in wie ik nog nooit bedrogen ben geweest. Kerstmis draait rond die persoon.

Kerstmis

Als we Kerstmis gaan bouwen op een kerk dan vrees ik dat de kern van Kerstmis zal verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dan gaat het volledig mis met het geloof.

‘Godvergeten’ is dus voor mij geen gepaste titel, tenzij vanuit het standpunt van de daders, die wel degelijk God vergeten zijn en niet beseffen wat ze aangericht hebben en welk een verantwoording ze zullen moeten afleggen tegenover God. In een uitzending van ‘Godvergeten’ zei een van de slachtoffers: ‘Ik ben zeker dat Jezus dit niet wil.’ En daarin heeft ze groot gelijk. Jezus weent voor het leed dat mensen elkaar aandoen, maar reikt ook meteen een hand

naar de slachtoffers, maar ook naar de daders opdat ze zich zouden bekeren. Wat niet wil zeggen dat ze hun straf binnen justitie mogen ontlopen.

O-ver-geven

Iemand in de gevangenis vroeg aan mij: “Yvan, moet mijn vriendin, die soms dagelijks werd misbruikt door haar vader, hem vergeven?” Mijn reactie: “Als die vader nog altijd kinderen misbruikt, moet je hem vooreerst zo vlug mogelijk aangeven aan het gerecht. Maar zelfs als het verjaard is, geef je dit beter aan. Dit moet stoppen. Vergeving vanuit je vriendin, betekent dat ze zich persoonlijk niet meer wil wreken, maar de wraak overgeeft aan God. Hij zal zeker zorgen dat er gerechtigheid geschiedt. Als ze dit kan overgeven, zal er een grote last van haar schouders vallen.”

Kerstmis is zo mis nog niet...

Yvan Thomas