

## COLOFON

### Wegwijzer

50ste jaargang / Paasnummer  
Evangelische Volwassenen Werking vzw  
afd. Wegwijzer

### Coördinatie

Erik D'Joos  
Witgoor 63  
2250 Olen

### Mail

info@weg-wijzer.net

### Bestel

bestel@weg-wijzer.net

### Web

www.weg-wijzer.net

### Redactie

Erik D'Joos, Johan Leroy,  
Yvan Thomas, Martin Turner  
Ann Van der Flaas.

### Eindcorrectie

Marijke Verbrigghe

### Vormgeving

C-Metric, Rekkem

© Overname van artikelen is mogelijk, mits  
voorafgaande toestemming van de uitgever.

Reacties kunnen via mail ons toegestuurd  
worden naar [info@weg-wijzer.net](mailto:info@weg-wijzer.net)

## VOORWOORD

### God verandert mensen.

Je leven kan op een tweede veranderen. Je hoort het vaak zeggen, en zelf ken ik iemand die stomweg struikelde over een muurtje. Hij viel en brak zijn nek. Daardoor is hij zijn verdere leven verlamd. Maar ik ken ook mensen wiens leven een positieve wending nam.

Neem nu Maarten.

Maarten is een stille, knappe jongen die opgroeit in een normaal, warm gezin. Zijn ouders hebben al snel door dat hij muzikaal begaafd is. Ze schrijven hem dan ook in aan de muziekacademie. Op 15-jarige leeftijd besluit hij om verder te studeren aan de muziekhumaniora. Helaas, het plan gaat niet door: een plotse wending buiten zijn wil om bepaalt zijn verdere leven. Hij wordt geen beroepsmuzikant en dat is een tegenvaller.

Een paar jaar later begint hij aan een opleiding voor leerkracht lager onderwijs. Hij slaagt zonder noemenswaardige problemen en kan direct aan de slag als onderwijzer in de plaatselijke basisschool. Het echte leven kan beginnen. Hij trouwt met het meisje waar hij al lang mee samen is. Ze stichten een mooi gezinnetje. Maar er is een gemis.

Samen gaan ze op zoek naar meer zingeving in hun leven. Via kennissen komen ze in contact met de Bijbel. En dat verandert hun leven drastisch. Ze verdiepen zich in het leven van Jezus.



**Erik D'Joos**

Ze bezoeken een kerk in de buurt en sluiten zich bij deze gemeenschap aan.

Tot op de dag van vandaag - nu ze op pensioen zijn - zetten ze er zich nog actief in.

We slaan meermaals in ons leven een andere richting in. Dat kan goed of minder goed uitdraaien. Maar het beste wat je kan overkomen is een leven met Jezus. Hij stierf voor onze zonden aan het kruis. We herdenken jaarlijks dat Hij is opgestaan. En dat Hij veertig dagen later ten hemel opsteeg. Een leven met Hem is zonder risico.

Door in de Bijbel te lezen, leren we Hem beter kennen. Wie zet de stap? In deze Wegwijzer lees je hoe levens kunnen veranderen. Pater Damiaan zette zich zo enorm in voor de melaatsen, dat hij zelf melaats werd. De kleine Juda leert dat vergeving schenken niet altijd aanvaard wordt. Kris vertelt hoe en waarom hij gelooft in een leven na de dood. Sofie verhaalt hoe haar leven op zijn kop werd gezet toen ze hoorde dat het kindje dat ze verwachtte niet levensvatbaar was.

Samen met haar man en door een rotsvast geloof in de goedheid van Jezus besluiten ze om het kindje toch geboren te laten worden. Ze zijn hoopvol. Er is altijd hoop voor de mensen. Hoop betekent in de Bijbelse context altijd zekerheid. We hebben te maken met een opgestane Redder en Heer die mensenlevens totaal kan veranderen.