



**"Ik denk wel dat wij eeuwig leven, want eens gegeven, blijft gegeven."**

Martinus Nijhoff,  
Nederlands dichter  
(1894-1953)

## Kris gelooft ... in leven na de dood

*Kris Tavernier*

***Ik geloof in de verschrikkingen van de hel voor hen die hun leven lang ervoor blijven kiezen om niets met God te maken te willen hebben. God heeft hier verdriet over en wil de mensen hiervoor behoeden. Hij spreekt daarom op meerdere manieren tot het hart en het geweten van de mensen.***

Is het allemaal voorbij met de dood? Stel jij jezelf ook wel eens die vraag? Dit was het dan. Je krijgt enkele tientallen jaren op deze aardbol en dan nog het liefst in goede gezondheid. Maar daarna is het allemaal voorbij. Als je de geschiedenisboeken niet hebt gehaald, ben je na drie of vier generaties vergeten. Een dier maakt zich daar geen zorgen over, dat beseft überhaupt niet eens dat er een einde komt.

Als mensen weten we dat wel. Hoe komt dat? Zou het niet zijn omdat wij diep vanbinnen weten dat er wel degelijk een einde komt aan onze tijd op deze aarde. Maar dat het daarna niet zomaar gedaan is? Dat er meer is.

In alle eeuwen en in alle culturen heeft men al altijd het besef gehad dat er een blijvend bestaan is van een persoon na de dood op aarde. Meer en meer proberen mensen die gedachte te verdrin-

gen. We hopen zelfs dat er geen leven na de dood is. Want dan moeten we daar geen rekening mee houden. Maar als we eerlijk zijn met onszelf; echt overtuigd zijn we daarvan niet. Wat denk jij? Ik ben ervan overtuigd dat er wel degelijk leven is – een voortbestaan – na de dood. Als het niet zo was, zouden we wellicht zelfs nooit op die gedachte zijn gekomen.

Het is God zelf die ons het besef van het eeuwig voortbestaan heeft gegeven. Voor een mens, dus ook voor jou, is er wel degelijk een voortbestaan na je korte tijd op aarde. En nu vraag ik echt wel even je aandacht. De vraag is namelijk niet meer of jij blijft voortbestaan na de dood. De vraag is daarentegen wel 'waar' en 'hoe' jij blijft voortbestaan na de dood. Daar heeft God dan weer alles mee te maken en ook jouw vrije wil. Jouw keuze bepaalt waar jij de

eeuwigheid gaat doorbrengen. En die eeuwigheid duurt lang, meer dan een paar tientallen jaren. Je kan maar beter de juiste keuze maken, lijkt mij.

De Amerikaans baptistische predikant en schrijver

Rick Warren zegt hierover:

***“Afgemeten aan de eeuwigheid is onze tijd op aarde slechts een oogwenk, maar de gevolgen ervan zullen eeuwig duren”.***

Ik denk wel dat wij eeuwig leven, want eens gegeven, blijft gegeven. Martinus Nijhoff,

Nederlands dichter (1894-1953)

Ik geloof in de verschrikkingen van de hel voor hen die hun leven lang ervoor blijven kiezen om niets met God te maken te willen hebben.

God heeft hier verdriet over en wil de mensen hiervoor behoeden. Hij spreekt daarom op meerdere manieren tot het hart en het geweten van de mensen.

De hel is niet iets waar we gewoonlijk over praten. Maar hier doen we het toch maar even. In de bijbel is het uiteindelijk Jezus zelf die het meest gesproken heeft over de hel. Hij is ook degene die het best weet wat de hel is. Als Hij er dan alles aan doet wat mogelijk is om te voorkomen dat mensen daar terecht komen, dan stemt dat toch wel ernstig tot nadenken. Er is wel degelijk een reden waarom Jezus waarschuwt voor de hel. Het is niet de beste

plaats om te zijn en al helemaal niet voor eeuwig. Iedereen begrijpt wel wat we bedoelen met de uitspraak “de hel is losgebarsten”.

Misschien kunnen we de hel het best begrijpen als een plaats waar al het goede afwezig is. Dat komt omdat God daar niet is. Als je ervoor kiest om niet bij God te zijn, dan kies je er meteen ook voor om al het goede te verwerpen. Wat blijft er dan over? Al het kwaad, de boosheid, het verdriet, de pijn, het gemis, de spijt, enz. Nee, dat is geen fijne plaats om te zijn. Het is er verschrikkelijk. Het is als licht en donker. Donker is de afwezigheid van licht. Als je uit een bepaalde ruimte al het licht wegneemt, dan blijft er automatisch alleen maar donker over. Als je al het goede wegneemt, dan blijft alleen het kwaad meer over.

Als mensen ondanks de mogelijkheid om gered te worden toch in de hel terecht komen, is dat uiteindelijk hun eigen keuze. Omdat God de vrije wil van elk mens respecteert. De Britse schrijver en geleerde C.S. Lewis beschreef het zo: Zegt u – aan het einde van uw leven – tegen God ‘Uw wil geschiede’, of moet God tegen u zeggen: ‘uw wil geschiede’?

Ik geloof in de onuitsprekelijk heerlijke toekomst, die God gepland heeft voor allen die de

***God geeft jou graag de kans om erbij te zijn. Hij wil graag dat jij er bij bent. Maar het is aan jou, het is jouw keuze. Ik heb mijn keuze gemaakt. Als ik de twee opties zie, is de keuze voor mij eigenlijk snel gemaakt.***

eeuwigheid met Hem willen doorbrengen. Want God zal alle dingen nieuw maken. En zelfs beter dan wat er ooit geweest mag zijn. Dan zullen God en de mens in volmaakte harmonie met elkaar genieten van alles wat God nieuw gemaakt heeft.

God heeft alleen maar het goede voorgehad met de mens. De mens heeft het verspeeld door met God geen rekening te willen houden. Daardoor is er kwaad gekomen. Maar God zal het kwaad ook weer weg doen. Dan zal er alleen maar goed overblijven. Althans, daar waar God is. God keert terug tot het oorspronkelijke doel. Namelijk dat Hij zelf sámen met de mens volop kan genieten van al het goede en mooie dat Hij voorziet en al het goede kan geven vanuit zijn hart, ook aan jou.



***Waar licht is kan geen donker zijn.  
Daar zal er geen verdriet meer zijn, geen tranen, geen pijn, geen ziekte,  
geen oorlog, geen rebellie, geen boosheid, geen haat, geen dood, ...***

We hadden het al over donker en licht. Waar licht is kan geen donker zijn. Daar zal er geen verdriet meer zijn, geen tranen, geen pijn, geen ziekte, geen oorlog, geen rebellie, geen boosheid, geen haat, geen dood. En ga zo maar door. Wat zal er dan wel zijn? Al het tegenovergestelde: goedheid, vrede, verdraagzaamheid, eerlijkheid, vreugde, blijdschap, genieten, liefde. En ga zo ook maar door.

De grote apostel Paulus omschreef het als ***“wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen”*** (Paulus, 1 Korinthiërs 2 vers 9, ca. 65 na Chr.).

God geeft jou graag de kans om erbij te zijn. Hij wil graag dat jij er bij bent. Maar het is aan jou, het is jouw keuze. Ik heb mijn keuze gemaakt.

Als ik de twee opties zie, is de keuze voor mij eigenlijk snel gemaakt.

Het is waar, de dood kunnen wij niet ontgaan. Dat is ook niet zo erg. Want dan begint het verblijven bij een gastheer die zo boeiend is dat de tijd volledig stil gaat staan en eeuwig wordt. Godfried Bomans, Nederlands schrijver (1913-1971).

***Kris Tavernier***

**het boek**

*uw christelijke boekhandel*

**GENK**

089 30 58 86  
genk@hetgoedeboek.be

Vennestraat 345  
3600 Genk

**KORTRIJK**

056 35 78 99  
kortrijk@hetgoedeboek.be

Meensestraat 79  
8500 Kortrijk

**LEUVEN**

016 14 62 08  
leuven@hetgoedeboek.be

Tervuursesteenweg 194  
3001 Heverlee



hetgoedeboek.be



fb.com/hetgoedeboek