

COLOFON

Wegwijzer

51ste jaargang / Zomernummer
Evangelische Volwassenen Werking vzw
afd. Wegwijzer

Coördinatie

Erik D'Joos
Witgoor 63
2250 Olen

Mail

info@weg-wijzer.net

Bestel

bestel@weg-wijzer.net

Web

www.weg-wijzer.net

Redactie

Erik D'Joos, Johan Leroy,
Yvan Thomas, Martin Turner
Ann Van der Flaas, Natan Andries.

Eindcorrectie

Marijke Verbrigghe

Vormgeving

C-Metric, Rekkem

© Overname van artikelen is mogelijk, mits
voorafgaande toestemming van de uitgever.

Reacties kunnen via mail ons toegestuurd
worden naar info@weg-wijzer.net

VOORWOORD

Stilte na de storm

In het evangelie van Marcus lezen we het indrukwekkende verhaal waarin Jezus een storm op het meer tot stilte brengt. Terwijl de discipelen in paniek raken door de golven die over de boot slaan, ligt Jezus te slapen. In hun angst roepen ze tot Hem: "Meester, word wakker! Doe toch iets, straks verdrinken we!" Jezus staat op, bestraft de wind en zegt tegen het water: "Zwijg, wees stil!" Meteen komt er een grote stilte.

Dit verhaal is meer dan een natuurwonder; het is een diep geestelijke les. In ons leven kunnen stormen onverwacht opkomen: verlies, ziekte, onzekerheid, stress. Net als de discipelen voelen we ons dan overgeleverd aan de chaos. Maar de aanwezigheid van Jezus in de boot herinnert ons eraan dat we nooit alleen zijn. Hij heeft macht over de stormen, ook die in ons hart.

De rust na de storm is niet alleen de afwezigheid van problemen, maar vooral de aanwezigheid van vrede, zelfs te midden van onrust. Wanneer we ons vertrouwen op Jezus stellen, kan Hij vrede brengen in de meest turbulente omstandigheden.

Zijn woorden "Zwijg, wees stil" spreken ook vandaag nog tot onze angstige gedachten. Vertrouwen op Zijn nabijheid geeft ons hoop, kracht en rust, juist na — of zelfs tijdens — de storm.

Je zal dus in deze Wegwijzer heel wat getuigenissen lezen over dit onderwerp. Een mama vertelt over een van haar kinderen die hartzeer heeft. Zijn knutselwerkje voor Moederdag geraakt niet tijdig klaar. In ons hoofdartikel lezen we van een vrouw die stormen ervaart door de ziekte van haar man. Nadat hij is gestorven hertrouwt ze. Maar jaren later krijgt ook deze man dezelfde ziekte. Wat een storm! Ook is er artikel over een peuter die inwendige onrust ervaart omdat ze haar zin niet krijgt. Na een tijdje zegt ze dan toch: "Ik hou van jou, mama." En inderdaad... telkens komt er rust na de storm.

Is het altijd Jezus die de storm stilt, precies zoals 2000 jaar geleden?

Ik ben zeker van wel.



Veel leesvreugde
Erik D'Joos