

# MENS VINDT GOD

30

Tegen de stroom van secularisatie in kiezen duizenden volwassenen in België en Frankrijk bewust voor het doopsel — een onverwacht teken van hoop in een gewonde kerk.

Midden al het voorspelbare en meestal deprimerende nieuws waarmee we elke dag overspoeld worden, is er hier en daar toch een item dat de oren doet spitsen. Zo hoorden we vorige week dat dit jaar met Pasen, bijna 700 volwassenen zich laten dopen in de Rooms-Katholieke kerk.

sympathiek, sommige kritisch (mag hoor!), sommige zijn ronduit grof en beledigend.

Als je al onder de indruk bent van het aantal dopelingen in ons land, wip dan even met me mee tot over de grens. Frankrijk heeft als staatsgodsdienst 'La Laïcité', of de lekenstaat, die

7000 jongeren tussen 12 en 18 jaar. (bron: *Le Figaro - Recherche spirituelle, explosion des baptêmes d'adultes, affluence dans les églises : vent de jeunesse sur le catholicisme français*).

Ze komen uit alle milieus, en met name onder studenten is er sprake van een zeker réveil –

***“Steeds opnieuw vinden mensen aansluiting bij de ene levende God die zichzelf gaf om de wereld te redden.”***

Toch verheugend en verrassend in een tijd waarin de kerk steeds maar klappen moet incasseren. De aanslepende problematiek rond het misbruik van priesters, de leegloop en sluiting van vele kerken die omgevormd worden tot musea, restaurant of kinderopvang. Of gewoon staan te verkommeren. Het christendom was zo goed als afgeschreven. Maar zie, toch een lichtpuntje, tot spijt van wie het benijdt. Sommige reacties op Facebook zijn

beweert volstrekte neutraliteit te promoten. Wat werkelijk bedoeld wordt is dat geloofsbelevens en belijdenis volstrekt uit de publieke ruimte geweerd wordt. In alle scholen van de Franse republiek hangen affiches met het charter van de lekenstaat, zodat personeel en studenten blijvend herinnerd worden aan de principes van de seculiere staat. En zie, net daar is het aantal dopelingen dit jaar met Pasen meer dan 10.000 volwassenen en meer dan

om eens een Frans woord voor 'opwekking' te gebruiken. Ruim de helft zegt een christelijke (katholiek) achtergrond te hebben. Ongeveer 4% komt uit een moslim milieu, 1% zou Joods opgevoed zijn, maar velen waren tot voor kort agnost of atheïstisch. Sociologen staan voor een raadsel, maar kunnen een paar mogelijke verklaringen opperen. De periode van gedwongen isolatie tijdens de Covid pandemie

deed velen reflecteren over de zin en de inhoud van het leven. De afname van het aantal kinderdopen kan ook een rol spelen. Sommige bekeerlingen voelen zich aangetrokken tot de samenhang en de ethische waarden die het geloof kan bieden. Maar velen getuigen dat ze God ontdekt hebben. Zelfs een film over de persoonlijke zoektocht naar het geloof van een populaire Franse komiek zou een rol kunnen gespeeld hebben ('Reste un peu' van Gad Elmaleh). Wat ook de oorzaken zijn, het gaat over een sterke groei, meer dan een verdubbeling op twee jaar tijd.

De bekeringsgolf stelt de kerk ook voor uitdagingen. Hoe gaat men deze golf van nieuwe gelovigen opvangen en helpen om te groeien in geloof. Een sluitende oplossing is er niet. Maar men kan rekenen op duizenden vrijwilligers die als buddies meegaan in een tweejarig groeitraject.

Staan we nu voor de grote opwekking van het christelijke geloof? Onder de streep is de groei nog altijd negatief. Er verlaten nog steeds meer mensen de kerk dan er bijkomen. Al was het maar door de sterfte van de verouderende kerkangars. Maar als ik nu

naar buiten kijk, dan zie ik al de eerste sporen van de lente. De eerste krokussen bloeien, paaslelies ontkiemen, bomen staan in bot. De kerk mag dan al gewond en geblutst zijn als instituut, God is nog niet dood. De voorbije tweehonderdvijftig jaar hebben 'verlichte' filosofen, auteurs, politici en opiniemakers er alles aan gedaan om het geloof als irrelevant en zelfs als schadelijk te bestempelen.

Maar steeds opnieuw vinden mensen aansluiting bij de ene levende God die zichzelf gaf om de wereld te redden. Na drie dagen stond Hij op uit de dood als prototype voor allen die hun leven aan Hem toevertrouwen.

**Jacques Rommel**