



De vraag van Pilatus



De kwestie heeft de mensheid van het begin af aan bezig gehouden: wat is waarheid? Filosofen ontwikkelden hun theorieën – die dan weer door anderen werden tegengesproken. De zoektocht gaat nog altijd door. Van de diepe vragen van het leven tot de triviale zaken van alledag. Om het verschil tussen betrouwbare gegevens en ‘fake news’ te ontdekken, hebben we nu ‘fact checks’. Is het dan zo moeilijk om de waarheid te ontdekken?

Ook de Bijbel spreekt zich uit over de vraag. Niet met ellenlange verhandelingen maar met een eenvoudige stelling. Eigenlijk draait de kwestie niet zozeer over ‘wat is waarheid?’, maar over ‘wie is waarheid?’. Johannes, een van de leerlingen van Jezus Christus, tekende de volgende uitspraak van zijn meester op: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. Een uitdagende, misschien zelfs pretentieuze bewering. Maar Jezus wist waar Hij over sprak en Zijn volgelingen begrepen dat.

Toen Jezus op grond van

valse beschuldigingen voor Pilatus werd gebracht, kwam het gesprek eveneens op het onderwerp ‘waarheid’. De Romeinse prefect, die ook rechter was, maakte zich er van af met de retorische vraag: ‘*Wat is waarheid?*’ Eigenlijk interesseerde het antwoord hem niet echt. Op dat moment miste hij niet alleen de kans om Jezus een eerlijk proces te geven, maar ook de mogelijkheid om zijn eigen leven een andere wending te geven.

Het wordt vaak gezegd: ‘Ieder zijn waarheid’. Elk mens heeft zijn eigen idee over wat wel of niet waar is. De opinies kunnen sterk zijn: er zijn complete oorlogen over gevoerd. Voor Jezus heeft waarheid te maken met leven. Eeuwig leven. Wie in Hem gelooft, vindt de weg naar de Hemelse Vader. De Bijbel discussieert daar niet over, maar verkondigt het. Je gelooft het of je gelooft het niet.

Door de eeuwen heen hebben mensen gezocht naar de Waarheid. Velen van hen hebben de uitdaging aanvaard om de bewering van Jezus serieus te

nemen. Ze zijn niet bedrogen uitgekomen. Wie wil kan nog altijd op zoek gaan. De Bijbel toont de weg. Mis de kans niet om de grootste ontdekking van je leven te doen ...

Don Zeeman

Colofon...

Evangelische Volwassenen Werking vzw
afd. Wegwijzer

Coördinatie: Yvan Thomas,
Stationstraat, 34
8900 Ieper.
Mail: info@weg-wijzer.net
Bestel: bestel@weg-wijzer.net
Web: www.weg-wijzer.net
Redactie: Erik D'Joos, Johan Leroy,
Yvan Thomas, Martin
Turner, Ann Van der Flaas,
Don Zeeman.
Correctie: Ann Vermeersch
Eindcorrectie: Marijke Verbrigghe
Vormgeving: Jehtron Wervik

© Overname van artikelen is mogelijk,mits
voorafgaande toestemming van de uitgever.

Reacties kunnen via mail ons toegestuurd
worden naar info@weg-wijzer.net